

He Lived Among Us

Vietnamese Edition

Copyright 2015 Voice Media

info@VM1.global

Web home: www.VM1.global

All rights reserved. No part of the publication may be reproduced, distributed or transmitted in any form or by any means, including photocopying, recording, or other electronic, or mechanical methods, without the prior written permission of the publisher, except in the case of brief quotations embodied in critical reviews and certain other noncommercial uses permitted by copyright law. For permission requests, email the publisher, addressed "Attention: Permission Coordinator," at the address above.

This publication may not be sold, and is for free distribution only.

NGÀI SỐNG GIỮA VÒNG CHÚNG TA

Lời Mở Đầu

Tập sách đặc biệt này dành riêng cho các em thiếu nhi. Mục đích của sách muốn diễn đạt trung thực về những sự kiện lịch sử của một nhân vật . Độc giả sẽ hiểu biết thêm về một con người hết sức độc đáo, đã từng sống giữa vòng nhân loại khoảng 2000 năm về trước. Và Đấng ấy vẫn còn tiếp tục sống trong lòng những người tin nhận Ngài.

Đó là nhân vật Giê-Xu Christ, Ngói Hai Thượng Đế, Đấng Cứu Rỗi nhân loại. Qua nhân vật Chúa Giê-Xu Christ, ngay cả các em thiếu nhi còn thơ ấu, cũng có thể nhận biết được Tin lành cứu rỗi được chép trong Thánh Kinh, được diễn tả qua hình ảnh sống động nhờ tài vẽ của một họa sĩ người Pháp trứ danh.

Nhà xuất bản quyển sách này ước ao độc giả sẽ tìm biết thêm về Chúa Giê-Xu, sau khi đọc qua tập sách. Quý vị sẽ am tường về lời dạy của Ngài và những gì mà các Cơ đốc nhân đầu tiên đã kinh nghiệm về Chúa Giê-Xu. Tất cả những kinh nghiệm này đã được chép trong Thánh Kinh Tân Ước. Tuy nhiên, tập sách nhỏ này chỉ tóm lượt những phần trọng yếu mà thỏi. Qua những phần này, độc giả sẽ tìm thấy chương trình cưú rỗi của Thượng Đế cho thế gian này và cho mỗi đời sống riêng tư của quý vị.

Những hình ảnh trong sách này mong được làm cho câu chuyện thêm rõ ràng và sống động. Nhờ đó, độc giả càng thích thú và sẽ thường xuyên ham đọc, ham học lời Chúa. Ngay cả trong khung cảnh ấm cúng của gia đình, giữa vòng các bạn thanh niên, hoặc những nhóm nhỏ học Kinh thánh... Điều mà chúng tôi ước mong là mỗi cá nhân sẽ tìm gặp được chính Chúa Giệ-Xu và đối diện với lời hằng sống của Ngài. Đấng đã tuyên phán: "Ta là Đường Đi, Lẽ Thật Và Sự Sống..."

Kính mến Chủ bút

Copyright Litera Print Verlag AG CH 8280 Kreuzlingen Text und Design by Pierre Thivollier Illustrations by Noel Gloesener Colouring by Michel Rancon First Edition 1995

Mục lục

	Hình ảnh trang	Sách trang
- Xứ Pha-lê-tin và quốc gia Do-thái dưới sự chiếm đóng	4-5	10
của Đế quốc La-mã dưới thời Hoàng để Ti-bê-ri-út.		
- Giãng Báp-tít tuyên bố Đấng Mê-si xuất hiện và chính		
ông đã làm phép báp-tem cho Chúa tại sông Giô-đanh	8-9	10
- Trinh nữ Ma-ri tại làng Na-xa-rét chiụ thai Chúa Giê-xu	11-12	28
- Bà Ma-ri viếng thăm bà Ê li-sa-bét. Sự ra đời của Giăng		
Báp-tít	13-17	
- Giô-sép, vị hôn phối của Ma-ri, được loan báo rằng		
phải lấy Ma-ri làm vợ	18-19	28
- Sự giáng sinh của Chúa Giê-Xu tại Bết-lê-hem	20-22	28
- Chúa Giệ-Xu xuất hiện tại đền thờ và tuyên bố hầu việc		
Đức Chúa Trời	23-24	
- Câu chuyện các vị bác sĩ đến từ phương đồng	24-27	29
- Bản đồ các thị trấn dưới quyền người La-mã, tại		
vùng Pha-lê-tin trong thời Chúa Giê-Xu	30	
- Chúa Giệ-Xu kêu gọi những môn đồ đầu tiên của Ngài	31-32	
- Đám cưới tại làng Ca-na	33-35	
- Chúa làm phép lại tại hồ Ghê-nê-xa-rết	36-39	
- Chúa Giệ-Xu chừa lành người bệnh củi	40-41	
- Chúa Giê-Xu kêu gọi Ma-thi-ơ, người thâu thuế	42-43	
- Chúa Giệ-Xu chừa lành kể bại tại làng Ca-bệ-na-um	44-45	
- Chúa Giệ-Xu tha thứ tội lỗi của bà Ma-ri Ma-đơ-len	46-48	
- Chúa Giệ-Xu phục hồi người trai trẻ tại Na-in sống lại	49	
- Giảng Báp-tít bị chém đầu trong tù	50-52	
- Chúa hóa bánh cho dân chúng	53-54	
- Phi-e-ro xương nhận Chúa Giê-Xu tại thành Phi-líp	55	
- Xã hội người Giu-đa trong thời Chúa Giê-Xu		56
- Các phép lạ được chép trong bốn sách Phúc Âm		57
- Chúa Giệ-Xu bị cám đỗ trong đồng vắng	58-61	80
- Chúa Giệ-Xu hóa hình trên núi	62-63	80
- Chúa Giệ-Xu được tiếp đón khi vào thành Giệ-ru-sa-lem	64-66	80
- Chúa Giệ-Xu đuổi kể buôn ra khỏi đền thờ	67-69	80
- Các thầy tế lễ nhất quyết bắt Chúa, Giu-đa đồng ý với họ	70-71	
- Chuẩn bị cho lễ Vượt Qua	72-73	81
- Chúa Giệ-Xu rửa chân cho các môn đồ	74-75	
- Chúa Giê-Xu biết trước sự phản bội của Giu-đa	76-77	
- Lễ Tiệc thánh, nhắc nhở đến một giao ước mới	78-79	110
- Chúa Giê-Xu phiền não, sau đó bị bắt tại vườn Ô-li-ve	82-85	110
- Tòa Công luận tuyên án Chúa Giê-Xu phải chết	88-89	110
- Phi-e-rơ chối Chúa. Giu-đa hối hận rồi treo cổ tự từ	86-91	110-
- Chúa Giê-Xu bị đem ra trình trước Thống đốc Phi-lát	92-93	110
- Người ta nhạo báng và đội mão gai lên đầu Chúa	94	
- Tên cướp Ba-ra-ba được tha, Chúa Giê-Xu bị giữ lại	95-97	
- Phi-lát bị áp lực bên tuyên án xử tử Chúa Giê-Xu	98-99	110
- Chúa Giê-Xu bị đánh bằng roi	100	
- Chúa Giê-Xu bị đóng định trên thập tự giá	101-103	
- Chúa bị treo tại đời Gô-gô-tha và chết tại đó	104-107	111
- Người ta đặt Chúa vào một mộ đá	108-109	
- Chúa Phục sinh và ngôi mộ trống	112-113	126
- Bà Ma-ri Ma-đơ-len gặp được Chúa Giê-Xu phục sinh	114-115	127
- Chúa Giê-Xu gặp các môn đồ tại Em-mau	116-118	127
- Thô-ma gặp Chúa Giệ-Xu và tin thật Chúa sống lại	119-121	
- Cuộc gặp gỡ cuối cùng tại hồ Ghệ-xệ-na-rét, Chúa Giệ-Xi		
truyền dạy mạng lịnh cuối cùng và thăng thiên	122-125	127
- Các diễn biến sau khi Chúa sống lại	126	
- "Em-ma-nu-ên" có nghĩa "Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta		
- The state of the		









Lu-ca 3:1-2

Năm thứ mười lăm đời Hoàng để La-mã Thi-be, Giảng, con Xa-cha-ri, nghe tiếng gọi của Thượng Để lúc ở trong đồng hoang. Khi đó Phi-lát làm tổng trấn xử Giu-đề; Hê-rốt làm vua xử Ga-li-lễ; em Hê-rốt là Phi-lấp cai trị xử I-tu-rê và An-ne và Cai-phe giữ chức tế lễ tối cao.

Ma-thi-o 3:1-17

Lúc đó, Giãng Báp-tít bắt đầu giảng dạy trong đồng hoạng xứ Giu-đê: "Phải ăn năn tội lỗi, trở về với Thượng Đế, vì nước Trời gần đến!" Từ mấy trăm năm trước, tiên tri Ê-sai đã viết về Giãng:













Thánh linh của Thượng Đế giáng xuống đậu trên Ngài nhu bở câu. Từ trởi có tiếng phán vang đội:" Đây là Con yêu đấu của Ta, làm hải lòng Ta hoàn toàn." Sự Giáng sinh của Ngài là một biến đồng lớn đã chia đôi giòng lịch sử loài người. Mọi việc gì xảy ra trước đổ dược đánh đầu là T.C. (Trước Chúa) và xảy ra sau đổ được gọi là S.C. (Sau Chúa).

Durc thành lập vào năm 753 T.C., dề quốc La-mã thống trị các nước quanh vùng Đia Trung Hải gồm có Tây-ban-nha, Pháp, Ma-rốc, Ai-cập, Sy-ri và nhiều phần của Nam bộ nước Nga. Hoàng để La-mã thời đổ là Sâ-sa Âu-gôt-tơ cai trị boàn bộ cựu thế giới. Lúc Chùa Giễ-xu chất vào năm 30 T.C., Ti-bê-ri-út Số-sa chiếm dir ngôt Hoàng Đế tại La-mã.

Người La-mã cai tri với các quân đoàn "Lé-dương" sắn sàng dùng bạo lực trấn áp mọi mưu toan nổi loạn. Tuy vậy, các nước bị tri không tranh đấu chống ách La-mã. Nơi nào người La-mã đến, họ dem lai hoà bình, trất tư, vì ho là những người biết tổ chức giỏi nhất hạng. Những cuộc xung đột giữa các vua và bố lạc thường đưa đến chiến tranh bất tân và dau khổ cho dân chúng. Họ cho phép nhà cầm quyền địa phương tiếp tục cai trị nhưng phải ở dưới guyễn kiểm soát của họ. Họ cũng cho phép các dân tộc niữ tôn nián và tập tục của mình, nhưng họ đôi hỏi phải đưa sự thờ cúng của La-mã vào các đến miếu mà các dân tộc đó dựng lên để thờ các tà thần. Lòng nhiệt thành trong việc vâng phục La-mã và Hoàng để được xem là thước đo sư trung thành của một dẫn tộc đối với để quốc La-mã

Chỉ có người Do-thái trong cả để quốc Lamã là không chịu thân tượng hóa Hoàng để (La-mã và kinh đổ La-mã. Họ khước lừ nên văn minh Hy-La và giữ chất đắc tính và truyền thống của họ.

Dân Do-thái tồn tại là một quốc gia có mục dịch duy nhất là thì hành nhiệm mạng tôn giáo của họ trong lịch sử. Họ chuẩn bị sự giáng sinh của Đẩng Mê-si là Đẩng được xức đầu để làm Đẩng cai trị tối cao. Điều này để dược đác tiến trì Do-thái bốơ trước. Đần thờ duy nhất tại Giệ-ru-sa-lem của người Do-thái là nơi họ đẩng của tế lễ. Không có hình tượng là thần nào, ngay cá tượng Hoàng để La-mã được pháp đất ở đó. Chỉ có người Do-thái được miễn khối phải tôn thờ các thần tượng của La-mã vuộc pháp đất ở đó.

Vào thời Chùa Giá-xu giáng sinh, Đại để Hê-rốt, một vị vua được La-mã trong dụng, được nhắc lên ngôi ở Giá-ru-sa-lem. Hà-rốt được hưởng lộc là được vừa giữ đạo Do-thải vừa giữ sư giao hão với Lamã.

Sau khi Hê-rốt băng hà, xử Pha-lê-lìn được chia làm ba tình là Ga-li-lê, Sa-ma-ri và Giu-đa. Tính thứ ba này với thủ đó Giế-ru-sa-lem được đặt đười quyển cại trị trực tiếp của La-mà sau khi có sự bất an

Xứ Pha-lê-tin Bị La-mã Chiếm Đóng Khi Chúa Giê-Xu Đến Trần Gian.



(Chú thích: Chim phụng hoàng La-mã biểu tượng Đến quốc La-mã, quốc gia chiến tháng và cầm quyền).

và biến loạn. Trong thập niên thứ ba, vào khoảng Chùa Giệ-xu được 20 và 30 tuổi, thì có những biến cố bị thảm xảy ra. Lúc ấy, Bôn-xơ Phi-lát là thống đốc Giệ-ru-sa-lem.

Giáng Báp-Tít Làm Lễ Báp-Tem Cho Chúa Giệ-Xu Tại Sông Gió-đanh.

Đáp tiếng gọi từ trời, giảng Báp-tít vào sống trong đồng hoang lúc còn trẻ. Sau đó, ông dòi đến bò sông Giô- đanh để rao báo về Đẩng Mê-si sẽ đến. Giảng Báp-tit làm báp-tem cho đán chúng dưới sông Giô-đanh để chuẩn bị tâm trí họ sẫn sáng cho việc Chúa Giệ-xu đến.

Sông Giô-danh được coi là sông thánh. Nước là mạch sống dem lại màu mô cho đất và hạnh lạc cho dòi. Sự sống phát triển trước hết trong nước rồi ran rộng đến đất. Nói cách tượng trưng, trở vào trong nước có nghĩa là kinh nghiệm một sự đổi mới, một sự tái sinh. Tuy nhiên, nước cũng là ngườn sự chất, gây nguy cơ chất đưới. Dim mính xương nước là biểu hiệu sự bằng lòng "chối" cái đòi sống cũ. Lên khởi nước có nghĩa là trở nên một người hoạn toàn mới, được lài sanh. Đô là nghì lất hạnh tấy được nhiều tôn giác thực hạnh.

Giảng được gọi là Giảng Báp-tlt vì ông làm phép báp-tem (dim xưống nước) những người đã xưng tới và quyết định bất đầu sống một cược sống mới. Nói cách khác, ấy là họ đã thực sự ân nân, tiếp nhận Đấng Mô-sì là Đăng dược Thượng để sai đến như đã hữa trong Kinh Hánh.

Người ta không nghĩ ràng chính Thượng Đế sẽ hiện đến trong thế gian. Họ nghĩ ràng ai muối trực tiếp đến với Thượng Đế toàn năng thì sẽ bị tiểu diệt Họ cũng nghĩ rằng bất cử sử giả nào Thượng để sai đến thì phải là một người rất thân cận với Ngài. Sử giả ấy (là Đăng Mê-sì) sẽ phán xét thế gian và những kế gian ác sẽ bị ấn phạt, còn những người thiện lành sẽ được khạn thưởng.

Khi Giáng Báp-tit thấy Chúa Giể-xu đến trước mặt mính, ông thoạt tiến không muốn làm báp-tem cho Ngài vì ông nhịn biết mính đang dùng trước mặt một Đăng vô cùng thánh khiết. Tuy nhiên, Chúa Giể-xu kháng kháng bào ông cử làm báp-tem để Ngài gánh lậty tới lỗi của cả nhân loại.

ay tọi lợc của cá miền roặc.

Sau đó, Giảng Đặp-lít thấy một hiện tượng
và nhó một số đầu hiệu, ông nhận biết ấy là Chúa
Giệ-xu, là Đặng Mê-si đã được các tiên tì nói đến.
Làm thế nào một việc như thế có thể điển th bằng
lới? Qua hình ảnh các nhà chép sách Phúc Âm đã
có gáng trưyàn đặt cái ý tường về điển tiến sự việc
đã xây ra: "Các tàng trời mở ra," "Mở toang cứa
ra" để giải bây rằng thời kỳ hòa giải với Thượng Để
đã đến. "Thành Linh của Thượng Đế giáng xuống
dậu trên Chúa Giệ-xu như bồ câu." Hình ảnh ấy
nhắc chúng ta về bố câu, sau cơn nước lự hủy
diệt thế gian, đã tha về tâu Nô-6 tả ô-liu xianh đầu tiên.
Điều này chỉ về lông yêu thượng nhơn từ của Thượng
Để. "Cô tiếng phản" cho Giảng Bập-th tà Còn một
Thượng Đế, chổ không phải chỉ tả sử giả của Thượng
Đế mà thố!





Đức
Thánh Linh sẽ giáng trên cỏ, và quyển năng của Đấng
Chí Cao sẽ bao phủ cỏ, cho nên con Thánh sinh ra, sẽ được gọi là con Thượng Đế.
Để chứng tỏ việc tỏi báo cho cỏ sẽ xảy ra, bà Ê-li-sa-bét cỏ họ hàng với cỏ, dù trong tuổi già nua hiểm muộn cũng thụ thai đã 6 tháng rối. Vì chẳng có việc chi Thượng Đế không làm được.



Vài ngày sau...



Con đến thăm chắc sẽ làm cho di cũng như dượng Xacha-ri mừng lắm. Nhưng họ ở xa qủa. Tặn xử Giu-để lận !



Nhưng cha sẽ nhờ một người dâñ đường đáng tin cậy dI theo trồng

nom con.

Con không sợ đầu, vì con biết Thượng Để sẽ che chở cho con.

sê che chở cho con.

Thượng Để đã ban phước cho con khi Ngài hiện đến và phán với con rằng con sẽ là mẹ của Chùa Gứu Thế, là Đẩng sẽ cứu tất cả chúng ta ra khỏi tội... Bây

giờ con muốn biết di Ê-li-sa-bét mạnh giời ra sao, và tim xem sự việc có dùng không.



Ma-ri, đây là đường tử Naxa-rét đến Ain-karin là nơi cư ngụ của Ê-li-sa-bét. Làng này ở dưới thung lũng, Cầm ơn ông đã giúp tôi trong cuộc hành trình Cấu xin Thượng Đế phù hộ ông.













Dấng Thánh Toàn năng dã làm những việc lớn cho tới. Ngài thương xót người kính sợ Ngài từ đời này sang đời khác. Cánh tay quyện năng Ngài đưa ra, mưu trí ké kiểu ngạo liên tan biến. Ngài truất phế các vua chúa, và cất nhắc kẻ thấp hèn. Ngài cho người đới được no nê, và đuổi kẻ giàu về tay không. Ngài nhớ lại lời húa, nên cứu giúp Y-so-ra-ên, tới tố Ngài. Vì Ngài có húa với Ap-ra-ham và cả đòng đối: Ngài sẽ thương xót họ mãi mãi." Ma-ri ở lại với Ê-li-sa-bét độ ba tháng rồi trở về nhà. Đến kỳ sanh nổ, Ê-li-sa-bét sanh được một con trai. Bà con láng giêng đều hoan hi khi nghe tin Chúa cho bà có con.





Ma-thi-o 1:18-24

Sư giáng sinh của Chúa Cứu Thế Giê-xu diễn tiến như sau: Cô Ma-ri đã đính hồn với Giồ-sép, nhưng khi còn là trinh nữ, nàng chịu thai do Thánh Linh. Giồ-sép, vị hôn phu của Ma-ri là người ngay thắng, quyết định kính đảo từ hôn, vì không nô để nàng bị si nhực công khai. Dang suy tính việc ấy, Giồ-sép bống thấy một Thiên sử đến báo mộng:" Giô-sép, con chấu Da-vít! Dùng ngại cuối Ma-ri làm vợ! Vì cố ấy chịu thai do Thánh Linh. Ma-ri s4sinh con trai, hãy đặt tên là Giễ-xu vì Ngài sẽ cứu dân Ngài khối xiếng xích tội lỗi."



Ma-ri sinh con, đặt tên là Giê-xu.







Giô-sép, anh dàt tên gi cho dửa trẻ ?

xu!

Có nghĩa là
Thượng Để cửu rỗi
của chúng ta!

Tin này sẽ dem lại niềm vui lớn cho muôn dân. Đếm nay, Chúa Cửu Thế, Đắng Cửu Tinh của nhân loại dã ra đời tại Bê-liêm. Các anh sẽ nhân ra Ngài khi gặp một em bế quần khản nằm trong máng có." Thình lình, vô số thiên sử hiện ra, hợp với thiên sử đy ca ngợi Thượng Đế: "Vinh danh Thượng Đế trên trời, bình an dưới dất cho người thành tâm!" Khi các thiên sử lên trời, các anh chăn chiên bảo nhau:" Chúng ta hãy tới làng Bê-liêm xem chuyện lạ Chúa vừa cho biết!" Họ với và đến nơi, gặp Ma-ri, Giôsép, và thấy Con Tré dang nằm trong máng có. Họ liên thuật lại việc vừa xảy ra và những lời Thiên sứ nói về Con Tré. Mọi người nghe đều ngạc nhiên; riêng Ma-ri ghi nhớ từng chi tiết và suy nghiệm trong long. Các anh chân chiên trở về, ca tung Thượng Đế về những diều nghe thấy, dũng nhu lời thiên sử nói.



Đến kỳ Ma-ri làm tấy uế theo luật Môi-se, Ma-ri và Giô sép đem Con trẻ lên thủ đô Giê-ru-sa-lem dâng cho Thượng Đế, vì luật Chúa day:" Mọi con trai đầu lòng phải dâng cho Chúa" và "dâng một cặp chim cu hay bồ câu tơ" theo luật định. Lúc đó, tại Giễ-ru-sa-lem có một người công chính, mộ đạo tên là Si-mê-ôn, ngày đêm trồng đợi Chúa Cứu Thế xuất hiện. Thánh linh ngụ trong lòng ông, và cho biết ông sẽ được thấy Chúa Cứu Thế trước khi qua đời. Hôm đó, Thánh linh thức giục ông vào Đền thờ, nhằm lúc Ma-ri và Giô-sép đem Con Trẻ đến đâng cho Thượng Đế đúng theo luật lệ. Si-mê ôn bồng Con Trẻ và ca ngợi Thượng Đế.







Các nhà bác học này vẫn không trở lại... Chắc chắn họ giấu không cho ta biết về hậu tự này của Đa-vít sẽ cườp ngôi ta !



Hãy đem quân đến Bết-lê-hem, tìm giết tất cả con trai dưới 2 tuổi trong thị trấn này và vùng xung quan! L Không có thương xót qi hết!



Ma-ri l Thức dây mau. Chúng ta vừa nghe lời cảnh cáo từ trời Sanh mạng hài nhi không còn an toàn ở dây nữa l Chúng ta hãy đem hài nhi qua Ai-cập lập tức!



Rồi vua sai họ đến Bê-liêm và căn dặn:" Các ngươi cử đến đó tìm Ấu Chúa. Khi nào tìm được, nhỏ trở về đây báo cáo, để ta cũng đến thờ phượng Ngài."
Các nhà bác học tiếp tục lên đường. Vào đến nhà, thấy Con Trẻ và mẹ Ngài, các nhà bác học liễn quỳ xuống thờ lạy Ngài, rời đâng hiến vàng, trầm hương và nhua thơm. Thượng Để báo họ không được trở lại gặp vua Hê-rốt, nên họ đi đường khác về quê hương. Sau đó, mội thiên sử báo mộng cho Gồ-sép: "Thúc đây, đem Con Trẻ và mẹ Ngài lánh qua Ai-câp! vì Hê-rốt đang tìm giết Con Trẻ!" Giổ-sép vùng đây, giữa đềm bế Con Trẻ và dĩu mẹ Ngài sang Ai-câp, rồi ngu tại đó cho đến ngày Hê-rốt qua đời. Việc xây ra đúng nhu lời tiên trì: "Ta đã gọi Con ta ra khỏi Ai-câp."

Lu-ca 2:39-40

Sau khi làm xong mọi thủ tục theo luật pháp, Giồsép và Ma-ri trở về Na-xa-rét, xứ Ga-li-lê. Tại đó, Con Tré lớn lên, khóe mạnh, đầy khôn ngoan và ân phúc của Thượng Đế. Ma-ri và Giồ-sép trở lại Na-xarét tại xử Ga-li-lê. Chủa Giê-xu lớn lên đầy đẩy sự khôn ngoạn và ơn Chúa. Khi Ngài được 30 tuổi. Giảng Báp-tít làm lễ báptem tại sông Giồ-đanh.



Thiên Sứ Báo Tin Cho Ma-ri

Có những chi tiết về sự giáng sinh và thời thơ ấu của Chùa Giễ-xu được ký thuật trong các sách Phúc Ẩm Lu-ca và Ma-thi-O. Thánh Lu-ca đã gặp các môn đô đầu tiên sống ở xứ Pha-lễ-tin là những người biết rỗ gia đính Chúa Giễ-xu.

Có thể họ đã gặp bà Ma-ri, mẹ Chúa Giéxu. Lu-ca đã chép rằng: "Ma-ri ghi nhớ từng chi tiết và suy nghiệm trong lòng." (Lu-ca 2:19).

Truyện tích bất đầu ở Na-xa-rét, một làng trong tinh Ga-l-lê, xử Pha-lê-lin. Có Ma-ri nhân được sử diệp từ trời do Thiên sử Gặp-ri-ên mang đến. Sách Phúc Ẩm không mô tả hình dáng thiển sử ra sao. Chính Chủa Giê-xu đã nói về các Thiên sử. Họ là những vị hiện có trong vử trụ của Thượng Đế. Họ không có thân hình như chúng ta. Họ hiện ra cho những người dược Thượng Đế chọn. Nếu các nhà họa sĩ hay điệu khấc về hay tạc tương thiên sử có cánh, thì đó chỉ là một cách mô tả Thiên sử là những phái viên rất nhanh lẹ của Thượng Đế. Cựa các chuyển mang các sử diệp từ Thượng Đế. Qua các phái viên này, Thượng Đế có thể tuyên phán một việc gì sẽ xảy ra hay Ngài giao một công tác gì cho loà người.

Rất dễ cho Ma-ri hiểu được sự mặc khải mà Thượng Đế muốn cho cô biết bởi vì có vô số người trước có dang trông đợi Đăng Mê-si, từc là Đăng Christ đến với sử mạng hòa giải Thượng Đế với loài người và ban cho ho sự sống mới.

Thiến sử báo cho Ma-ri biết là có đã được chọn làm mẹ của Đấng Mê-si, túc là Chúa Cứu Thế của nhân loại. Dầu vậy, Ma-ri thấy có một điều khó hiểu. Cha mẹ có đã hứa gã có cho một thành niên ở Na-xa-rét tên là Giô-sép làm nghề thợ mộc. Cô có lý do chính đáng để ngạc nhiên vì cô chưa hề sống chung với Giô-sép và vẫn còn là một trình nữ. Như vậy, lầm thế nào cổ có thể sinh con dựng?

Tuy nhiên, Thiên sử đã nói rõ là Con Trẻ sinh ra đó không phải là con của Giô-sép. Chính Thượng Đế đã cho có thụ thai. Sách Lu-ca 1:35 chép rằng: " Quyền năng Thượng Đế sẽ bao phủ cô," nghĩa là Thượng Đế lướn lưôn có mặt. Thánh Lu-ca đã đề cập ba điểm căn bản về Con Trẻ:

Thứ nhất, Con Trẻ sẽ là Đấng Mê-si được trông đợi từ làu. Thứ hai, Đấng ấy sẽ cai trị dân Ngài như Đa-vit, tổ phụ Ngài và đặc blịch tà Vương quốc Ngài sẽ không có ngày tàn. Thư bạ, Ngài là Đấng thiêng liêng. Danh Ngài là Giê-xu và Ngài sẽ được gọi là "Con Đấng Chí Cao."

Ma-ri có biết rằng Con trẻ đó là Con của Thượng Đế không? Câu hỏi này khó trả lời, bởi vì mấy chữ "Con Trẻ" được dùng để mô tà người mà Thượng Đế yêu mền như Cha yêu mền con mình, cũng được dùng để nói về việc chỉ định các tiên vương của tuyển đàn Thượng Đế. Những người Do-thái sùng đạo nhất thời bấy giờ cũng không sao tưởng tượng được rằng Thượng Đế có thể thành một con người để sống giữa họ. Họ nghĩ rằng con người sẽ tức khắc hủy diệt nêu tiếp xúc với Thượng Đế, Đẩng Chí Cao. Ngay cả môn để Chúa Giễ-xu cũng chẳng hiểu điều này mãi đến sau khi Noài phục sinh.

Cuối cùng, thiên sử cho Ma-ri một chứng có về sự thật của sử diệp mình. Ấy là Ē-li-sa-bết, bà con với Ma-ri, một bà tuổi đã cao mà son sẽ cũng sẽ sanh một con trai. Thiên sử phán khi từ giả Ma-ri rằng: "Ví chẳng có việc gì Thượng Đế không làm được." Ma-ri vội vàng đi thằm Ē-li-sa-bết, thì thấy đúng như bời Thiên sử đã phán.

Giō-Sép...Thuộc Dòng Dõi Vua Đa-Vít

Giô-sép, hôn phu của Ma-ri, đã suy nghĩ gì về việc ấy và ông đã làm gì? Không nghì ngỏ gì là ông đã được chính Ma-ri cho biết về việc mang thai. Sách Phúc Âm Ma-thi-ơ đã nói rõ về điều này.

Gið-sép hiểu rằng Thượng Đế đã can thiệp cách lạ lùng, không đoàn trước được. Tuy nhiên, ông không muốn xác nhận mình là cha của con Thánh bằng cách cười Ma-ri làm vợ. Ông nghĩ rằng ông nên rút lùi và hủy việc hừa hôn với Ma-ri là tố hơn. Ở đây, Giổ-sép giữa đêm nhận được một mặc khải rằng ông cứ phải tiếp tực việc đi cưới Ma-ri. Chúng ta có thể hỏi rằng Giổ-sép đã hứa hôn với Mẹ của Đặng Mê-si không đóng vai trò quan trọng nào trong sự việc thiêng liêng đang xảy ra đây chẳng?

Con Trẻ căn một người cha trần thế nhận làm nuôi và trưởng đường, Cũng có lời tiến tri rằng Đấng Mê-si sẽ sanh ra từ nhà Đa-vít. Giô-sép là hấu tư của động vua này.

Trong xã hội thời bấy giờ, có nhiều người cũng làm thợ thủ công như Giồ-sép. Và đâu Giồ-sép không có tài sản nhiều, nhưng ông có thể tự hào là mình thuộc đông vua. Giồ-sép ngắm nghĩ về điều này suốt đềm và sáng hôm sau ông được Thượng Đế soi sáng con đường ông phải đi. Ông quyết định lấy Ma-ri làm vợ, có nghĩa là làm lễ cưới chính thức.

Tác giả Phúc Âm Ma-thi-ơ thêm rằng dang khi Giô-sép cơi mình là chồng Ma-ri, thì ông "không ân ở với Ma-ri" cho đến khi Ma-ri sanh con trai đầu lòng là Chúa Giễ-xu.

Gið-sép tôn trọng công việc của Thượng Đế. Rô ràng đối với Giồ-sép, ông có một vai trò quan trọng phải thực thi. Theo lối xử sự của ông như vậy, ông quả là một thánh nhơn, một anh hùng trong sự việc thiêng liêng đã xảy ra như vậy.

Máng Có Trong Hang Đá Tại Bết-lê-hem.

Giồ-sép và Ma-ri đến trọ tại một chuồng chiên đất trong hạng đá. Đết-lê-hem là một thị trấn nhỏ có độ một hay hại ngàn dân chúng. Các quán trọ đây người và mọi phòng tại các tư gia đều có người thuê. Rất đông người dòn về quê để đáng kỳ cho cuộc kiểm tra dân số, nên họ đã chiếm hết chỗ tro và một số bà con không được tiếp rước.

Nói rằng hình như Giố-sép và Ma-ri đã bị khước từ chỗ trọ trong nhà quán là lý do không đúng. Chắc chấn càng không đúng khi giải Kinh thánh bằng cách nói rằng hình như Giố-sép và Ma-ri đã bi từ chối chỗ tro trong nhà quán.

Giô-sép phải tìm chỗ trọ trong một chuồng súc vật là lẽ tự nhiễn vậy. Về mùa đồng, dân làng thường lời giường ngủ trong chuồng súc vật để được ẩm áp hơn bên ngoài. Máng cỏ chất đầy rơm khổ cũng có thể dùng làm chiếc nổi. Kinh thánh không nói gì về "bỏ lưà" bên cạnh máng có.

Đây là những sư kiến lịch sử mà Thánh Lu-ca đã kế lại. Cùng lúc, Thánh Linh của Thương Đế đã cho biết rõ là Con Trẻ trong máng cỏ không phải là một con trẻ tầm thường mà là Con Trẻ thánh. Thánh là vì Thiên sử đã hiện ra cùng bọn chăn chiến với ánh sáng chối lòa. Tai sao váy? Vì Thiên sứ với bài hát ngợi khen Thượng Để làm chứng cho việc Con Trẻ trong máng cỏ đã mang lại sự Bình an của Thượng Đế cho mọi người khắp trên mặt đất. Và sư Vui mừng cho những ai sẵn sàng đón nhân. Một Thiên sử đã phán cùng bọn chăn chiên rằng:" Đêm nay, tại thành Đa-vít đã sanh cho các người một Đẳng Cứu Thế là Christ, là Chúa," và "Tin lành về một sự vui mùng lớn." (Lu-ca 2:10-11). Đó là Tin lành mà Thiên sứ đem đến cho mọi người từ đó cho đến bây giờ và cả trong tương lai.

Các Đạo Sĩ Và Ngôi Sao.

Việc ba đạo sĩ đến thàm Hải nhi Giế-xu nằm trong máng có mà Thánh Ma-thi-o ký thuật trong sách Phúc Âm đã được căn cử trên các đữ kiện lịch sử và nói đến thời gian Đại Đế Hệ-rốt cai trị ở Pha-lê-tin. Chùa Giê-xu đã giáng sinh vào thời gian những nằm cuối cùng của triều đại Hệ-rốt. Vị vua khét tiếng nằy không phải gốc người Do-thái nhưng đã tiển cách đoạt quyền bính tả Giể-ru-sa-lem bằng vô lực và có sự trợ giúp của Đế quốc La-mã. Vua là kẻ tham quyền dốt cá đã giết tất cả những người nào vua nghi ngô tà đối thủ, gồm luôn cả các bà vợ và con trai của mình.

Vào cuối đời Vua, nhiều cuộc âm muu xảy ra khấp nơi đã bị đìm trong biển máu. Danh từ "đạo sĩ" chi về những nhà tu hành Ba-tư hoặc Ba-by-lôn là những nhà bác học và thiên văn.

Sách Phúc Ẩm Ma-thi-ơ cho biết các đạo sĩ này là những người ngoại giáo từ Ba-by-lôn đã đến thờ lạy Chúa Giê-xu.

Qua sự xuất hiện của Sao mộc và Sao thổ ba lần liên tiếp, các nhà thiên văn duọc biết "Vua dân Do-thái mới ra đời." Sách Dân-số-kỷ 24:17 có chép về Ba-la-am, mốt tiến tri không phải người Do-thái, đã nói trước rằng: "Một ngôi sao hiện ra từ Gia-cốp, một cây phủ việt trời lên từ Y-sơ-ra-ên..." Vì có lời tiên tri nây, đân Do-thái trồng đợi một Đấng giải cứu họ như Môi-se.

Lời báo trước về ý đồ giết chết con tré Gié-xu của vua Hê-rốt cho thấy truyện tích con tré Môi-se nằm trong rương mây thủ trên sóng Ni-lơ đã thoát chết bởi tay Pha-ra-ôn của Ai-cập có chổ giống với truyện tích Con Trê Giê-xu được Giô-sép và Ma-ri cứu khởi sự sát hai bởi tay Hê-rốt.

Khi Chúa Giế-xu giảng day trước dâm đóng, nhiều trưởng lào Do Thái không nhận hiệt Ngài là Đặng Mê-si, và về sau họ đã kết án Ngài phải chết. Ba nhà đạo sĩ ngoại giáo là những người đầu tiên đã đến thỏ lạy Chúa Giế-xu, Thánh Ma-thi-ơ, đang khi viết sách Phục Ẩm của mình, đã nhìn thấy nhiều người không phải là dân Do-Ihái đến tin nhận Chúa Giế-xu.

Theo sách Phúc Ẩm Ma-thi-ơ, "các dao sĩ từ phương đồng "theo ngôi sao đến cùng Chúa Giế-xu là những người đại diện cho cả nhân gian dang tìm kiểm Thượng Đế. Ẩnh sáng đưa đấn họ chính là Chứa Giế-xu, là Đấng tự xưng mình là "Ánh sáng của Thế giốt." Thánh lình Thượng Đế đã nhắc chúng ta rằng Chúa Giế-xu, như một "Môi-se mới", là vị Cứu tính chẳng những của đấn Do-thái mà cũng là của cả nhân loại nữa.



'Chú thích: Một chuồng chiên gần Bếtlê-hem nằm trong một hang đá thiên nhiên.



























Mác 2:1-12

Mấy ngày sau, Chúa Giê-xu về thành Ca-bê-nam. Mọi người hay tin Chúa trở về, đều kéo nhau đến đông đảo; từ trong nhà ra ngoài của. 'Từ khi tôi vào nhà, ông không đem nuốc cho tôi rửa chân, nhung chị đã lấy nuốc mắt rửa chân cho tôi, rồi lấy tốc lau khô cho tôi..."







Ngoài Thượng Để còn ai có quyền tha tội!" Chúa Giê-xu hiểu thấu tư tướng họ, liền hỏi:" Tại sao các ông thắc mắc về điều đó? Trong hai việc tha tội và chữa bệnh, việc nào để hơn?" Để các ông biết Chúa Cuú Thể ở trần gian có quyền tha tội, tôi sẽ chữa lành người bai này." Ngài quay lại bảo người bại:" Con đứng đậy, đem cáng về nhà!" Người bại lập tức đứng dậy, xếp cáng vác đi, ngay trước mặt mọi người. Ai nây đều kinh ngạc, ca ngợi Thượng Đế và bảo nhau: "Thát là việc phi thường, chưa bao giờ thấy!"









"Ông không hôn mùng tôi, nhung từ lúc tôi vào đây, chị không ngót hôn chân tôi. Ông không xúc dầu trên đầu tôi, nhung chị đã thoa dầu thơm lên chân tôi. Chị được tha thứ nhiều tội lỗi, nên thương yêu nhiều. Còn người được tha thứ ít, yêu thương ít."

Rồi Ngài bảo người dàn bà:" Tội lỗi con được tha rồi!" Mấy người cùng ngời bàn với Chúa hỏi nhau:" Ông này là ai mà có quyền tha tội?" Nhưng Chúa Giê-xu tiếp:" Dức tin con đã cứu con! Cứ về nhà bình an!"









Mắc 6:21-29 Vua rất buồn phiên, nhưng đã lỡ thẻ, không thể nuốt lời trước mặt quan khách. Vua lập tức sai đạo phủ đi lấy đầu Giảng.

Đao phủ vào chém Giảng trong ngực, đặt thủ cấp trên màm, đưa có gái bưng về cho mẹ. Hay tin ảy, các món đệ của Giảng đến lấy xác về chôn cất,



Giang 6:1-15

Sau đó, Chúa Giê-xu xuống thuyền qua bên kia biến Ga-li-lê (cũng gọi là biến Thi-be). Một đoàn đân đông theo Chúa vì được xem Chúa làm phép la, chữa lành bệnh tật. Chúa lên một ngọn đời, ngời giữa các môn đệ. Hồm ấy gần đến lễ Vượt qua của người Do-thái. Nhìn đoàn dân đông đáo đang chen chúc nhau đến gần, Chúa hỏi Phi-líp: "Chúng ta mua thức ăn tại đầu để đãi đồng bào?" (Chúa chí muốn thủ Phi-líp, vì Ngài đã có dụ định).

Phi-líp thua: "Dem cả gia tài mua thức ắn cũng không dủ chia cho mỗi người một ít." Anh -rê, em Si-môn Phê-ro báo cáo: "Có cậu bé đem theo năm ổ bánh lúa mạch và hai con cá, nhưng chẳng thẩm gì với đám đân đông đảo này!" Chúa báo: "Các con cứ cho đồng bào ngồi xuống!" Mọi người chia nhau ngôi trên bái cỏ, riêng số đàn ông đã lên đến năm ngàn. Chúa Giê-xu cầm bánh,tạ ơn Thượng Đế và chia cho mỗi người, rồi đem cá phân phát, ai muốn ăn bao nhiêu tùy thích.





Ma-thi-o 16:13-19

Khi đến thành Sê-sa-rê Phi-líp, Chúa Giê-xu hởi các môn đệ: "Người ta nói ta là ai?" Các môn đệ đáp: "Thua, có người nói Thầy là Giảng Báp-tít, người khác cho là Ê-li, người lại bảo là Giê-rê-mi hoặc một nhà tiên tri nào khác." Chúa lại hỏi: "Các con biết ta là ai không?" Si-môn Phê-rơ thưa: "Thầy là Chúa Cuí Thế, Con Thượng Đế hằng sống!" Chúa Giễ-xu khen: Si-môn, con Giô-na, Thượng Đế ban phước cho con! Vì chính Cha ta trên trời đã tiết lộ cho con biết sự thật đó, chứ không phải loài người. Con là Phê-rơ, nghĩa là dá. Ta sẽ xây dựng Hội thánh Ta trên vằng đá này, quyền lực của Địa ngực không thắng nối Hội thánh đó. Ta sẽ trao chìa khóa Nước Trời cho con, của nào con đóng dưới đất, cũng sẽ đóng lại trêntrời, của nào con mỏ dưới đất, cũng sẽ mở ra trên trời!"

Giang 6:66-71

Từ đó, nhiều môn đệ bỏ cuộc, không theo Ngài nữa. Chúa hỏi mười hai sử đỏ: "Còn các ngươi muốn bỏ ta không?" Si-môn thưa: "Thưa Chúa, chúng con sẽ đi theo ai? Chúa đem lại cho chúng con Đạo sống vĩnh củu. Chúng con đã tin Chúa và biết Chúa là Đấng Thánh của Thượng Đé." Chúa Giê-xu đáp: Ta lựa chọn có mười hai người thân tín, mà một người đã thành ác quý!" Chúa muốn nói về Giu-đa -ích-ca-ri-ốt, con Si-môn, một sử đồ sẽ phân Chúa sau này.



*Chủ thích: Đây là vị trí thành Ca-bê-na-um với di tích nhà hời xây cất vào thé kỷ thứ hai S.C. Tại đây Chúa Giê-xu đã giảng bài "Bánh Hằng Sống" (Giảng 6).

Xã Hội Đương Thời Chúa Giễ-Xu Tại Quê Hương Minh

Như đã chép, xử Pha-lê-tin bị quân đội La-mã chiếm đópa. Tuy nhiên, người La-mã đã cho chính quyền địa phương được quyền cai trị xử nây. Họ chỉ thi hành quyền kiểm soát từng hời từng lửc và can thiệp trong những trưởng hợp đặc hiệt.

Quốc Hội Do-thái, được gọi là "Sanhedrin" hay "Tòa công luận" là một nghị viện bộ phiếu thông qua các đạo luật và cũng là tối cao pháp viện diễn giải luật pháp. Tòa công luân chú yếu gồm có người Sa-du-xế và Pha-ri-si, với chủ tích là Thà Tô lệ cá dương kim- người duy nhật năm quyền hành được dân Do-thái nhìn nhận và giữ chức vụ "chủ tịch chánh quyền quốc gia" của đần Do-thái.

Người Sa-du-xê căm đầu các dại gia dinh thầy tế lệ có phân sự phung vụ trong Đôn thờ. Cũng cần nên nhới là dân Do-thái theo thần quyền (Thương Đế tế trị), khác với dân chủ (quyền cai trị của dân). họ là một dân tôc được tồn tại để làm trọn một sử mang tôn giáo lịch sử. Vì vậy, hoạt đồng chính của nhân đán thành thánh Giể-ru-sa-lem là cử hành các lễ tôn giáo và dự bị chố trọ cho các đoàm người hành hương đến dự lễ. Thầy Tế lễ thượng phẩm được chọn trong vòng người Sa-du-xê với sự đồng ý của người La-mâ.

Cai-phe làm Thấy Tế lễ thượng phẩm khi Chúa Giế-xu bị kết án và hành hình. Người Sa-đu-xẽ rất khắc khe vẽ giáo lý. Dù họ chấp nhân luất pháp Môi-se, họ bác bỏ các lời tiến tri. Họ cũng không tin sự sống lại của người chết. Đối với nhiều người trong bọn họ, chỉ có vấn đề tiếp tực sống như các vị chúa tế và lâm giâu nhờ buôn bán tại Đền thỏ với sự ung thuận của họ. Họ để dàng thích nghị với sự có mặt của người La-mã, nhưng họ sợ một cuộc nổi đậy chống người La-mã sẽ bất bưộc quân đổi chiếm đồng

can thiệp và như thế có nghĩa là họ mất hệt mọi đặc quyền. Do đó, khi thấy Chùa Giê-xu được lỏng quần chúng, họ không ngăn ngại giao nộp Ngài cho người La-mã.

Người Pha-ri-si thuộc một đẳng chính trị, cũng chính là một đẳng tôn giáo. Những người có học thức cao nhất của họ là các thấy thông giáo, cũng là các "giáo sự thần học" giáng day tại các trưởng lớn thuộc Đến thờ và tại các nhà hỏi. Họ thông giái luất pháp đá dược truyền xuông từ Môi-se và thì hành công lý khấp xứ. Họ có ảnh hưởng lớn trên đân chung đã nhợ họ mà đạo và các truyền thống được lưu giứ. Khác với nhóm Sa-dự-xê, người Pha-ri-si là người Do-thái theo chủ nghĩa quốc gia. Họ không thế khoanh tay ngôi nhìn quần đội La-mã chiếm đồng xứ sở họ. Họ cổ võ các phọng trào đề kháng nên họ được lòng đán chúng.

Tuy nhiên, nhiều người Pha-ri-si rất tư hào, tự phụ về tri thức và đạo đức của họ. Họ mướn được người ta kính sợ họ. Họ coi mình là người không chố trách được, vì họ tuân giữ nghiệm chính các giáo luất. Họ không bộ sự cấu nguyên và họ giữ các ngày kiêng án sảm hội rất cấn trong. Họ rừa tạy trước khi ân và sau khi tiếp xúc với ngoại nhân vì họ luôn luôn sợ bị ổ-uế.

Đang khi phần đông người Pha-ri-si chân thật lo phục vụ Thượng Để thì có những kẻ giả hình khinh thị kẻ vô học và không bỏ cơ hội sách nhiều họ. Bọn giả hình này bất họ phải giữ các giáo luật rắc rối mà không ai giữ nối! Về phần họ, họ không quan tàm nhiều đến việc ân ở đạo đức bằng việc họ được cói là người thiện lành và sùng đạo.

Những người Pha-ri-si này không chịu được việc Chùa Giệ-xu nói thắng sự thất vào mặt họ và chứng minh qua các phép lạ đây nhơn ái rằng Ngài có một sử mạng thiếng liêng từ Thượng Đế và Ngài đến từ Thượng Đế. Qua các sách Phúc Âm, chứng ta thấy cách nào họ chống phá Chua Giệ-xu và cuối cũng họ lên án xử từ Ngài.

Bọn thâu thuế là những người Do-thái lãnh việc thâu thuế để ứng hở đạo quân chiếm đóng La-mã. Trong lãnh vực nây, họ đã có nhiều thâm lam. Những kế thâu thuế và bộ hạ của họ thâu thuế quâ mức và trở nên giáu có, nhanh chóng. Họ lấy tiên của đồng bào họ để đưa lại một phần cho người La-mã và giữ phần còn lại trong tử nình. Họ bị khính bị nhụ phường để liểm!

Đối với những người Pha-ri-si súng dao và trong sạch, thì những ké thâu thuế là những tộ inhân đáng khinh. Mặc dù cũng có khi đân chứng đến xin họ giúp đỡ khi gặp cơn túng khó, hoặc gặp khó khân với quân chiếm đóng La-mã, nhưng bọn thâu thuế thường bị khinh để và nộ tránh.

Bọn Xê-lốt (Zealots) là đẳng cấp tiến nhất. Họ tổ chức những trận tấn công chóp nhoáng và những cuộc nói đậy chống đạo quân chiếm đóng. Dù họ là những người kháng chiến và khủng bố, họ cũng đã kích các đông bào Dothái đã có thái đô quá hàm hám. Họ thường hành động quá mấu là âm sát những đồng bào này. Một người như Ba-ra-ba có tên trong vụ xử án Chúa Giế-xu có lệ là một người Xê-lốt.

Người Sa-ma-ri sinh sống trong tính Sa-ma-ri nằm giữa xứ Ga-li-liè ở miền Bắc và xử Giu-đa ở miền Nam. Họ là giống dân tạp chúng. Họ trồn một phần sự thờ phương Thương Đế với sự thờ hình tượng. Họ có ngôi đến thờ riêng trên núi Ga-ri-dim. Người Do-thái, và đặc biệt dân cự Giễ-ru-sa-lem, tránh tiếp xúc và coi khính người Sa-ma-ri như bon theo dị giáo.

và luật pháp nói chung. Vào ngày Sa-bát (Thứ Bày) họ đến các nhà hội và mỗi năm họ đi hành hương về Giễ-ru-sa-lem. Khi được 12 tuổi thì cậu bẻ trở nên "con của luật pháp", một kẻ thành nhân của cộng đồng tôn giáo và kể từ đỏ trở di. Câu bị bất bược phải giữ các luật lệ tôn giáo đã đề cập như trên. Các lễ lạc tôn giáo kéo đải suốt cả năm.

Đời Sống Tôn Giáo.

Chẳng phải tất cả dân ở Pha-lê-tin, một tính của La-mā, đầu theo đạo Do-thái vào thời Chùa Giê-xu ở đó. Một mặt, họ cũng thuộc đạo quân chiếm đóng La-mā. Cổ nhiều nhóm đán khác nhau, mỗi nhóm thờ các vị thần riêng của họ. Những người không phải là đán Do-thái này sinh sống ở Ga-li-lê và đô là lý do tại sao tình này cũng được gọi là "xự Ga-li-lê của đần nọại."

Về phân dân Do-thái, có nhiều người rất súng đạo, lại có những kế khác không được cói là ngoạn đạo. Những người súng đạo giữ sự cầu nguyên hằng ngày. Những ngày kiếng ản

Các Phép La

Các sách Phúc Âm có ký thuật nhiều phép lạ: Người bại được đi. Người mởi từ thưở mởi sinh được sáng mất. Người chết được sống lại. Lưới đây cá sau trọn một canh đêm không kết quả. Nước là biến thành rượu, bánh hóa ra nhiều. Con báo yện theo lệnh Chùa Giệ xự.

Tất cả những việc đó dường như không chắc có thực đối với những người không chiụ tín, vị phép lạ không thể cất nghĩa theo khoa học hay bằng lý luận thông thường. Và phép lạ trái với định luật thiện nhiên. Cho nên, phép lạ thường được cho là "chuyện huyền hoặc" hay "chuyện phóng đại".

Theo cách này, người ta "cất nghĩa" về phép lạ hóa bánh ra nhiều là nhằm mục đích cho rằng Chùa Giễ-xu muốn thuyết phục những ai khu chu giữ đỏ ân cho mình thì nên chia xẻ cho kẻ khác để mọi người được no nêl Theo họ, đó là cân bản về " chuyển huyền hoặc" bánh và cá.

Cách cất nghĩa như vậy về các phép lạ chép trong Kinh thánh không thể chấp nhận được và cũng phân khoa học. Di nhiên, dù khoa học có tiến bộ, thiên nhiên vẫn còn giữ nhiều bì mật dường như trái ngược với các định luật thiên nhiên và chẳng bao giờ có được sự giải thích rõ ràng theo cân bán thông thường.

Kinh thánh cho biết rằng Chùa Giễ-xu đã phát ra một quyễn năng huyện bí có sức mạnh và hiệu quả la thường khi một người dàn bà bị bàng huyệt đến sau lưng Ngài và số gấu áo Ngài (Lu-ca 8:48). Chúng ta không biết tất cả về sức mạnh của linh năng nây trên vật thể. Vì vậy, chúng ta cần phái phát pháp loệt pháp la với việc làm huyện diễu. Phép la gây kinh ngạc. Thực tế là quanh chúng ta đang xây ra nhiều phép la trong đời sống hãng ngày. Một hat giống nhô bẽ mọc lên thành đóa hoa đẹp hay thành một cây cổ thu khổng lỗ. Một thai nhi lớn lên trong bung mẹ... tất cả đĩ nhiện là những phép la trong đời sống hàng ngày.

Nhưng vì quá quen thuộc với các điều này nên chúng ta hâu như không để ý đến. Tuy nhiên, một việc huyện điều là một loại phép la đặc biệt, một đầu hiệu từ Thượng Đế mang một "sử điệp" từ Ngài khiển mọi người chứng kiến phải tư hội." Thượng Đế mườn nói gì với tiển?" Với trưởng hợp phép lạ thơng thời Tân Ước, chẳng ai thắc mác với phép lạ như vậy, nhưng chấp nhân sự việc káy ra mà không chối bồ. Sự khác biệt về chi tiết do cách câu truyện được ký thuật không làm cho các sự kiện quan trọng bị bố qua. Trong mốt trưởng hợp, phép là được nhiều người chứng kiến. Kể thủ của Chúa Giệ-xu chỉ tự hỏi." Từ đầu Ngài có được quyền năng ây?"... Không phái tr ma-quý, chấng hạn?...."

Điều cân thiết đối với một việc huyền nhiệm là phải biết Thượng Đế mướn nói gì với chủng ta qua việc lạ thường ấy? Giả sử khi tôi về nhà tôi thấy trước nhà một bố hoạ mà không có tên ai gởi đến. Tôi có thể nhạc nhiên về bố hoa ấy, xem xét các đóa hoa để biết chúng thuộc loại hoa nào...

Tuy nhiện, tôi có thể tư hội rằng: * Ai đã đặt bó hoa ở thèm nhà? Người đặt bó hoa có mục đích gì? Người đem bó hoa có mục đích gì?.. Có sử điệp gì và có sự tổ tính yêu qì đây đã được đem đến cho tôi với những đóa hoa này?" Đó là những câu hỏi thiết yếu. Cho nên một việc huyên nhiệm là một việc mang một sử điệp và một dấu hiệu cho tín nhân. Nếu có người lấy ngón tay chỉ về một hướng đặc biệt nào và nói với tối: " Coi kla!" thì tôi không nhìn ngón tay người ấy nhưng nhìn về hướng đã chỉ để thấy vật hoặc người hoặc cảnh trang mà người ấy muốn nói đến. Cũng một lẽ ấy, với trường hợp một việc huyện diệu, chẳng phải chính sư việc thu hút hầu hết sư chủ ý của tôi, nhưng là Thượng Đế. Đẳng đã ban cho tôi một dấu lạ và một sử diệp mà phép la là phương tiên truyền đạt.

Phép la không nhất thiết phải làm cho người ta tin. Trong số các người chứng kiến phép la do Chúa Giế-xu thực hiện, có người từ khước không tin việc họ thấy và họ cũng là kẻ thủ của Ngài. Hơn thể nữa, các phép la của Chùa Giế-xu không nhằm làm cho người ta kinh ngạc hay gây một ấn tương trên họ. Chúa Giệ-xu thực hiện phép la do lòng nhơn từ của Ngài muốn đưa con người vào néo chánh. Phép lạ luôn luôn xác nhận Ngài là Cứu Chúa được Thượng Đế sai đến trần gian. Tuy nhiên, như Ngài đã phán, không có việc thực hiện phép la nào, dù là phép la khiến người chết sống lại, có thể bảo đấm rằng người ta sẽ tin Đăng làm phép lạ và yêu mến Ngài (Lu-ca 18:31). Cơ-đốc-nhân không tin Chúa Giê-xu vì có các phép lạ của Ngài. nhưng đức tin của họ cần cứ trên sự phục sinh của Ngài

Giờ đây, có những dấu hiệu hay sử diệp nào từ Thượng Đế mà chúng ta có thể nhắn được qua các phép lạ chép trong Kinh thánh Tân ước?...Sau đây là vài ví dụ. Sự chữa lành người mù cùng lúc cũng là một biểu tượng về sự soi sáng một người đã tim được Chúa Giệ-xu... Khi người quẻ bước đi những bước đầu tiên thì đó chi về một sư bắt đầu chuyển từ một đời sống biết lo tìm kiểm vất chất qua con đường tâm linh. Khi người chết sống lại, thì đó là cũng chỉ về sự bước vào một đời sống hòa thuận lai với Thương Đế, cặn cư trên sự tha thứ trong Đăng Christ, của người đã bị hư mất... Khi Chúa Giê-xu dep yên bão tố và đi bộ trên mặt biển, thi đó cũng có nghĩa là nhờ Ngài mà chúng có thể vượt qua các quyển lực ma quy luôn tìm cách nhai nuốt chúng ta... Sư hóa bánh ra nhiều, có ý nghĩa là sự ban phát đồ ăn thuộc linh, giống như "bánh sư sống" trong, lễ tiệc thánh, để thòa mặn cơn đói của hàng triều triều người trải qua bao thế kỷ khắp thế giới





Chúa dạy: "Các con sẽ uống chén ta, nhưng việc ngời bên canh ta, ta không có quyền định đoạt, vì những chổ ấy dành cho những người Cha ta lựa chọn." Những sử đồ kia bực tức khi hay được điều Gia-cơ và Giảng cầu xin. Ma-thi-o 4:1-11

Sau đó, Thánh Linh đưa Chúa Giệ-xu vào sa mạc xứ Giu-đệ cho quý Sa-tan cám đồ. Chúa nhịn ăn suốt bốn mươi ngày bốn mươi đệm nên Ngài đói. Sa-tan liền đến cám đỗ: "Thầy cứ hóa đá thành bánh mà ăn...







làm hài lòng Ta hoàn toàn! Mọi người phải nghe lời Con!"







Trong dân chúng, nhiều người lấy áo mình trải trên dường, người khác bé nhánh cây rải trước mặt Chúa. Người vượt lên trước, ké chạy theo sau, tung hô: "Hoan hô Con vua Da-vít!"..."Hoan hô Sứ giá của Thượng Đế!" "Hoan hô Thượng Đế Chí Cao!" Cả thủ đô đều náo động khi Chúa tiến vào thành. Dân chúng thủ đô hỏi:" Ông này là ai?" Đám đông theo Chúa đáp:" Nhà tiên tri Giê-xu, ở Na-xa-rét, xứ Ga-li-lê!" Chúa Giê-xu đi thắng vào Đền thờ, đuổi hết những người mua bán ra ngoài, lật đổ bàn của bọn đổi tiền và ghế của bọn







bán bở câu. Chúa quó trách: "Thánh kinh chép: Đền thờ Ta là nơi cầu nguyên, nhưng các anh đã biến thành sảo huyệt trộm cướp!" Lúc ấy, những người mù loà, quẻ quặt kéo nhau đến với Chúa và duợc chữa lành trong Đền thờ. Tuy nhiên, các thủy trưởng tế và dạy luật thấy các phép lạ Chúa thực hiện và nghe tiếng tré con hoan hô "Con vua

Da-vít" vang dây Dền thờ, họ lấy làm bục túc đến chất vấn Chúa: "Thầy có nghe bọn trẻ con nói gì không?" Chúa đáp: "Có! Thể các ông chua đọc câu Kinh thánh: Người sẽ được các em bé miệng còn hôi sữa ca ngợi sao?" Rồi Chúa bỏ họ, ra thủ đô, về trọ tại làng Bê-ta-ni đêm ấy.



Đây là ẩn dụ mà Chúa Giê-xu nói đến sự chết của thân thể Ngài. Các sứ đồ của Ngài chưa hiểu được cho đến khi Ngài từ kẻ chết sống lại.



Các thầy trưởng tế và Biệt lập liên họp nhau thảo luận. "Chúng ta phải tim biện pháp cứng rắn vì người này đã làm nhiều phép lạ hiến nhiên. Nếu cứ để yên không can gián, nhân dân sẽ tin theo người, rồi quân đội La-mã sẽ đến tàn phá Đền thờ và tiêu điệt tố quốc chúng ta. Cai-phe, thầy Tế lễ tối cao Do-thái lên tiêne:

"Các ông thật khờ dại! Các ông không biết thà một người chết thay cho toàn dân còn hơn để cả dân tộc bị tiểu diệt sao?" Từ hóm đý, các cấp lãnh đạo Do thái âm mua giết Chúa Giê-xu. Vì thế, Chúa không công khai hoạt động trong xử Giu-đê như trước, nhưng đem các mộn đệ đến tạm trú tại làng Ep-raim, gần sa-mạc.











"Ta rất muốn dụ lễ Vuợt qua này với các con trước khi chiụ khổ nan. Ta cho các con biết: Ta sẽ không dự tiệc này nữa cho đến khi mục đích bữa tiệc được hoàn thành trong nước của Thượng Đế. Các môn đệ tranh luận với nhau xem ai lớn nhất trong Nước Trời. Chúa Giê-xu dạy: "Vua Chúa các dân tộc nước ngoài cai trị rất tàn ác; người áp bức nhân dân lại được gọi là ân nhân. Nhưng giữa các con, ai muốn làm lớn phải chịu phận nhỏ, ai muốn lãnh đạo phải làm tôi tớ:"

Giăng 13:2-15, 21-30

Trong giò ăn tối, Quý vương thúc đẩy Giu-đa ích-ca-ri-ốt, thực hiện kế hoạch phản Chúa. Chúa Giê-xu biết rõ Chúa Cha đã trao Các con ngạc nhiên về việc Ta vừa làm ư ? Nếu hiểu rõ Ta ! Các con xưng Ta là Thấy là Chúa, phải lắm. Đã là Thấy mà Ta phục vụ các con như đẩy tở, đó là Ta làm gương cho các con.
Chính các con cũng phải rửa chơn cho nhau như Ta đã làm cho các con!

....mọi quyền hành cho Ngài và Ngài từ Thượng Đế đến, nay sắp trở về với Thượng Đế. Vì thế, Chúa đúng đây, ra khỏi bàn ăn, cới ảo ngoài, lấy khản quấn ngang lưng. Chúa đổ nước vào châu, lần lượt rửa chân cho các môn đệ, và dùng khản lau cho họ. Thấy Chúa sắp rửa chân cho minh, Si-môn Phi-e-ro hỏi:





Ta là Thầy là Chúa là Chúa mà đi rửa chân cho các con, thì các con cũng phải rửa chân cho nhau. Ta nêu gương để các con noi theo điều ta làm." Sau khi đaỳ những điều ấy, tâm hồn Chúa xúc động. Ngài tiếc lộ: "Ta cho các con biết, trong các con có một người phản bội ta," Các mộn đệ hoang mang nhìn nhau không biết Ngài muốn nói về ai. Thấy môn đệ Chúa yêu ngời bên cạnh Ngài, Phi-e-ro ra dấu bảo ban hỏi

Chúa. Môn đệ ấy dựa sát vào ngực Chúa hỏi: "Thưa Chúa, người do là ai?" Chúa Giê-xu đấp: "Người lấy miếng bánh ta sắp nhúng đây." Chúa nhúng bánh rồi trao cho Giu-da tch-ca-ri-ốt, con trai Si-môn. Tay Giu-da vùa cầm miếng bánh, quý Sa-tan liền nhập vào lòng. Chúa bảo Giu-da: "Việc con làm, hãy làm cho nhanh." Những người ngời chung quanh không hiểu Chúa nói về việc gì. Gi:-da làm thủ quỹ, nên có người tướng Chúa bảo Giu-da đi mua sắm cho lễ Vượt qua, hoặc đi cứu trọ người nghèo. Lấy miếng bánh xong, Giu-da vội và ra đi trong đêm tồi....



Lu-ca 22:19-20: Ngài lấy bánh, tạ ơn Thượng Đế, bẻ ra, trao cho các môn đệ: "Đây là thân thể ta, phải hy sinh vì các con. Các con hãy ản để tưởng niệm ta."

Cũng thể, sau búa ăn, Chúa cầm chến nước nho và bảo: "Chến này là giao ước mới giữa Thượng Để và nhân loại, ấn chúng bằng máu ta, máu phải đổ ra vì các con...." Sau bửa ăn tối Chúa Giê-xu lấy chén nước nho và đọc bài cầu nguyện tạ ơn theo nghi thức...

là Thượng Đế đã ban cho trái nho làm thỏa dạ chúng con...

Ta on Chúa

... Nhưng rối Ngài phán thêm:

Hāy nhận lấy và uống đi, Đây là huyết Ta, huyết của giao ước mới giữa Thượng Đế và loài người đã đổ ra cho nhiều người được tha tội...

Đoạn Chúa Giệ-xu và các môn đệ chấm dứt bửa ăn lễ Vượt qua với các bài cổ ca Tôn vinh...





Rồi họ rời Giê-ru-sa-lem.

Hãy làm điều này để

nhớ Tá!

Chúa Giệ-Xu Bị Ma Quý Cám Đố

Các môn đệ của Chúa Giế-xu nhìn thấy Chua Giê-xu là Đăng Mê-si (có nghĩa là Đăng chịu xúc đàu) đã đến để tài lập luất pháp của Thượng Đế cũng như thay thế đân Do-thái bằng quyên năng Ngài và bằng vô lực thực sự.

Nhưng Chua Giệ-xu đã đưa họ trở về thực tế dạng khi họ mơ tướng những cuộc diễn hành chiến thắng. Ngài cho họ biết rằng Ngài sẽ phải gặp sự đau khi bắt bỏ, tra tấn và cái chết. Để tổ cho họ biết sự khác biệt này, Ngài nói về các sự cám đổ mà Ngài phải chống lại như cám đổ làm phép lạ cung cấp bánh ản và đem sự thịnh vương cho những kể theo Ngài kéo họ về với chính nghĩa của Ngài bằng nhiều thú dọan, dành lấy chính quyền và bào đẩm sự thống tri thể giới cho đán Ngài.

Chẳng ai biết chỉ về các sự cấm đồ này nêu chính mính Chúa Giễ-xu không nôi ra. Ngài mô tả các sự cám đồ này như cuộc linh chiến chống quý Sa-tan. Chúng ta đứng nên nghĩ rằng ma quý hiện ra cũng Chúa Giễ-xu với hình dạng quái dì hay lỗ bịch như các hoa si đã về và các điệu khắc gia đã tạc tương. Chúa Giễ-xu đã trải qua sự cám đỗ trong chổ sấu kin nhất của con người Ngài, giống như chúng ta bị cám đổ làm điệu ác. Nhưng Ngài đã thắng hơn sự cám đỗ.

Chúng ta dựng nên nghĩ rằng ma quý là một nhân vật của ôc tướng tượng. Chua Giê-xu đã mô tá ma quý là "vua chúa đối này". Nó là kê từ thủ chống nghích Thương Để và bắt cử điều gì thiện lành. Nó đại diễn các quyền lực tà lính của tội ác, cổ gắng đầu độc chắng những mới quan hệ giữa cả nhân và con người nhưng lướn cả tâm hồn mối chúng ta. Đổ chính là lý do tại sao Chúa Giê-xu đến để giải phóng chúng ta khởi quyền lực Sa-tan. Nhưng mối người chúng ta phải có lỏng mong muốn được giải phóng chứ không theo ma quý.

Chúa Giệ-Xu Hóa Hình Trên Núi

Chùa Giê-xu dua ba môn để thân cần nhất liện một ngọn núi cao. Ba môn để này thấy Chùa đưng đô trong vông hào quang chối lòa. Bên cạnh Ngài là Môi-se và É-li, hai nhân vật ví đại nhất trong lịch sử dân Y-so-ra-ên, đầ được ơn diện kiến Thượng Đế trên núi Si-nai. Hai vì nây được sai đến từ thiên đàng. Cá ba môn độ biệt rằng Chùa Giê-xu thước về linh giới và chính Thượng Đế đã đến ở giữa đân sự Ngài như Ngài đã hừa. Tuy nhiên, Thượng Đế không cần có một trai hay một ngôi để sống trên trần thế như Phi-e-rơ vẫn côn tín, vì Thượng Đế hiển diện trong Giê-xu là Con Một của Ngài mà các môn độ phải nghẹ theo.

Đoàn Dân Đông Hoan Hồ Chúa Giệ-Xu

Vài ngày truôc lễ Vuơt qua, Chùa Giê-xu cung các môn để đi về thành Giê-ru-sa-lem. Tai một làng trên nui Ô-liu về phía tây của thành nây. Chua sai hai môn để đem đến cho Ngài một con lữa con chua ai cuới. Chua cuối lữa vào Giê-ru-sa-lem cách khải hoàn giữa đám đồng vui mùng hộ to: "Hồ-sa-na con vua Đa-vit! Đăng ngơi khen cho Đăng nhon đanh Chua mà đến! Hồ-sa-na ở trên nơi rất cao" (Ma-thi-o 21 9).

Sách Phục Âm Ma-thi-ơ có ký thuật lời

nói trước của tiên tri Xa-cha-ri (Khoảng 520 T.C.) rằng." Hời con gài Giệ-ru-sa-lem, hấy trối tiếng reo vui... Hãy nói với con gái thành Giệ-ru-sa-lem rằng. Nây, vùa ngươi đến cũng ngươi, như mi, côi lừa" (Ma-thi-ơ 21:5-9). Lời tiên tri tiếp tục rằng." Ta sẽ trừ tiết xe cổ khỏi. Ep-ra-im, và ngưa khỏi Giệ-ru-sa-lem, cung của chiến trận cũng sẽ bị trừ tiết, và Ngài sẽ phân sự bình an cho các nước.."

Chùa Giệ-xu cho rằng dân chúng nghènh đôn Ngài như mốt hậu tư của vua Đa-vit. Cách Chùa vào thành Giệ-ru-sa-lem cho thấy rõ ràng Ngài đến không phải như mốt Đăng Mệ-si đác thắng bằng võ lực nhưng như một vị chủ tế tố ra sự nhơn lành và bình an. Vì vậy, Ngài đã cười một cơn kia thường của đán chúng mà khống đến cách vệnh vang trên lưng chiến mã như một sĩ quan La-mã cao cặp. Ngài có phẩm cách và uy quyện của một quân vương bất ngườn tư Thiên phụ đã sai Ngài đến thệ gian.

Chùa Giệ-Xu Đuối Bọn Lái Buồn Ra Khỏi Đền Thờ

Đến thờ Giế-ru-sa-lem là nơi duy nhất dành cho người Do-thái từ khắp nơi trên thế giới đến để cử hành các lễ tôn giáo quan trong. Tại đây, họ dáng con sinh tế để tỏ lòng súng kinh hay để chuộc tởi lỗi mình. Với mục dích đó, họ chon một con sinh tế không tỉ vit trong bây hay là trả cho một lài buôn số tiền đã dinh để mua con sinh tế kháng tai sản. Đến thờ.

Chánh điện của đến thờ là một cao ộc lạt cấm thạch ở phía trước. Chỉ các thấy tê lễ mới được phép vào đó để thấp đến và đẳng của lễ, để giữ chiệc đèn bảy ngon luôn cháy sáng. và dãng bánh trận thiết tại bản thờ. Sau búc mán thểu thất dày là nơi "chi thánh", mốt gian phòng mà thầy thượng tế được phép vào mỗi năm một lần để dâng cho Thượng Đế huyết của con sinh tế dùng chuốc tội toàn dân. Ngày xưa, nơi chỉ thánh này có những hòm rương ma vàng với những chiếc bản trên đó có khắc bảng luất pháp mà Môi-se đã truyền lại. Kế từ ngày Đến thờ bị phá hủy và xây dựng lại, gian phòng nây bở trống, không được phép đặt hình tương nào cá, vi chẳng có hình ảnh nào Thương để toàn năng cho phép cham trổ. Tuy nhiên, Thương Đê có hưa cũng dân Y-so-ra-ên rằng Ngài hiện diện trong nơi chí thánh

Phia trước ngôi nhà trong khuôn viên chánh diện có một sắn khác với một bàn thỏ rất lớn để dặng của lễ thiểu. Có độ hai ngàn thấy tế lễ thay phiên nhau phung vụ, được nhiều người Lễ-vị phu giúp. Có một sắn khác cho phu nữ Những người ngoại giáo không được phép vào sản ngoài của chánh điển nêu trái lệnh sẽ bi án phát từ hình.

Chung quanh chánh điện và các sắn có một hành lang gồm nhiều cót phần các hành Lang gồm nhiều cót phần các ch khu Đền thờ với bên ngoài. Thêm vào các phóng họp, hành lang này dùng làm noi buôn bán các con sinh tệ. Khi có lễ trong thế thì có tư 100 000 đến 200 000. khách hành hương tư khấp tinh của để quốc La-mà về Giệ-ru-sa-lem, mỗi người dâng một con sinh tệ của mình Cho nên, họ cần các lái buôn cung cấp cho họ bộ, chiến, và bộ cấu. Cũng có những tay đổi bac đến từ các nước khác. Ví vấy, không thể cấu nguyên được giữa cánh cho bua ỗn ảo mua bán như vậy được. Không có chổ yến tính để người ta cổ thể tương giao với Thượng

Đế Sự phần nộ của Chua Giế-xu về cảnh mua bán, mặc cả tiến bạc huyển nào như thế, cũng dễ hiểu, Ngài đã hành động như một tiến tri ngày xua đã làm và đã tổng đuổi tắt các bon con buôn ra khối nhà Thương Đế

Các nhà chúc sác Do-thái phu trách việc giứ trất tự trong Đền thỏ chỉ trích hành đóng của Chúa Giễ-xu, đã làm cho họ khô hiểu khi Ngài phán rằng, nếu họ phá hủy Đền thỏ nây thì Ngài sẽ dựng lại trong ba ngày. Ngài không có ý nói về chính ngôi đền thỏ nhưng là "Đền thỏ mỏi", ngôi nhà mỏi của Thượng Đế, nơi ngư mổi của Thượng Đế trên đất, tức là chính thân thể của Ngài. Không lầu sau đó, các trưởng lão của đần Do-thái đã kết án đồng định Chua Giể-xu liện thập tự giả. Quyết định nây được đầm đồng họan hồ.

Khi Chúa chết trên cây thấp tư, búc màn trong Đến thô ngắn nơi chỉ thánh với bên ngoài đã bị xẻ làm đôi từ trên xuống duốt. Là "Chiên Con của Thượng Đế", Chúa Giế-Xu đâng thân Ngài lâm sinh tế chung chuộc tội chung tạ

Thần linh của Thương Đê ngư trong mỗi tin nhân nào nhán biết Giê-xu là Đâng Cưu Chuộc và Chúa của mình. Tuy nhiên; các môn độ chưa hiểu rõ điệu này cho đến sau khi Chúa Giê-xu phục sinh và sau biến có lễ Ngũ tuần.

Sư hòa hình của Chua Giế xu trên núi là một việc quan trọng có tính cách quyết đinh đối vước cam họ đổi trước mặt Thượng Đế. Đo đó, một cá nhân có thể nhân được ánh sáng giữa cánh tối tâm, nhân được sự an úi khi căn, thấy rõ y nghĩa cuộc đời khi gặp những khổ khân và được nàng đổ trong cuộc chiến đấu. Nhỏ nghe theo Chua Giế-xu, có nghĩa là nhỏ đọc Kinh thành và câu nguyên, chúng ta được đến trước mặt Thượng Đế. Người nào theo Chua Giế-xu phải đánh thì gió đão biết để dọc Kinh thánh và câu nguyện.

Hể ai nhân sinh tế ấy cho mình và đất mình vào vòng tay Con phục sinh của Thượng Đế thi trở nên tin nhân của Chua, nghĩa là thuộc về Chua Giê-xu, được dự phân thân thế mới của Đẩng Christ là công đồng Co-đốc nhân toàn câu

Lễ Vượt Qua Tại Giệ-ru-sa-lem Vào Thời Chúa Giệ-Xu

Lễ Vượt qua là quốc lễ của dân Do-thái. Đô là lễ giải phóng và độc lập nhác lai sự kiện dân Y-sơ-ra-ên được thoát ách nỗ lệ ở xử Ai-cập vào khoảng năm 1270 T. C. dưới sự lãnh đạo của Môi-se là sử giả của Thượng Đê. Mặc đầu Thượng Đế đấ trưi chín tại và thâm khốc xuống

Al-câp, vua Pha-ra-ôn vẫn không chiu để dân Do-thải ra đi. Môi-se bên tuyển bỗ cho vua biết sẽ có tại va thứ mười. ẩy là cái chết của mọi con đều lòng ởi Al-câp. Dẫu vậy, mỗi gia đính người. Hễ-bơ-rơ (Do-thái) phải giết một con chiến không ti vit, lấy huyết nó bối nọi cột nhà mình đang ở, để thiên sử vươt qua mà không hành hai. Ho an thịt chiến nướng với rau đẳng và bánh không men trong tư thể sắn sàng ra đi khỏi Al-câp.

Vào thời Chùa Giệ-xu, dân Do-thái cử hành lệ Vượt qua tại Giệ-ru-sa-lem vào ngày thư 14 và 15 tháng Ni-san (tháng đầu tiện trong nàm), bắt đầu với tràng mới mua Xuân. Do đó, ngày lệ Phục sinh vớn cân cứ trên lệ Vượt qua. được thay đổi mỗi năm theo trăng tròn, khuyết. Vào chiều tối ngày 14 tháng Ni-san, họ giết thịt chiến con trong sản Đền thỏ. Các thầy tế lễ hứng huyết chiến con vào chậu và rưới nơi chân bàn thỏ lớn dành cho việc đâng của lễ thiểu. Cùng lúc, người Lễ-vi hát Thi-thiên 113-118 để tớn vinh Thượng Đế. Mỗi gia đình hay nhóm người hành hương trong kỳ lễ Vượt qua ân thịt chiến con với bánh không men.

Bữa Ấn Bánh Của Giao Ước Mới

Chùa Giê-xu đã ân lễ Vượt qua cuối cùng của Ngài với một ý nghĩa mới. Ngài lấy bánh, chúc phước, bẻ ra và đưa cho các môn để. Ngài bào họ: "Đây là thân thể Ta được ban phát ra vì các cơn." Ngài cũng lấy chén, tạ ơn, rồi trao cho họ và phán: "Chén nãy là giao ước mới trong huyết Ta chiu để ra vì các cơn."

Với bữa ăn lễ Vươt qua, người ta có thể nói rằng Chúa Giệ-xu đã bắt đầu trải qua cơn thống khổ hấp hối. Giu-đa đang đi trên đường phản bởi Ngài Những kẻ đi bắt Ngài, kết án, tra tấn và hành hình Ngài đã sắn sàng ra tay hành động. Đằng sau bon họ là tôi lỗi của cả nhân loại đã khiến cho Con Thượng Đế phải chịu chết. Vì Ngài đã chất trên mình Ngài mọi tôi lỗi của nhân loại. Ngài là Chiên Con lễ Vượt qua đã hình sinh mang sống để cứu mọi kẻ tin, như tiên tri F-sei đã nói trước rằng." Vì chúng ta pham tội, Ngài chiu thương tích đây mình; vì chúng ta gian ác, Ngài chiu vết dâm chí mang. Nhưng nhờ Ngài chiu hình phat, chúng ta được bình an; nhờ Ngài chiu đòn vọt, chúng ta được lành binh." (É-sai 53:5)

Tại bửa ân lễ Vượt qua với 11 môn đô trung thánh của mình, Chúa Giễ-xu đã phán:

"Ai ân thịt và uống huyết Ta thị được sự sống dói đói."(Giảng 6:54). Ngài cũng phán:" Chén nãy là giao ước mới trong huyết Ta vì các ngươi mà đố ra" (Lu-ca 22 20).

Với le Vượt qua trên núi Si-nai, Môi-se dá xác nhân giao ước giữa Thượng Để và tuyến dân Ngài. Thẻ nhưng đã bao lân dân Ngài phá vở giao ước ây. Bảy giỏ, Chùa Giê-xu tuyện bố rằng huyết Ngài là một dấu ấn đóng trên giao ước mới mà Thượng Để đã kết thức chẳng những với dân yêu đấu của Ngài nhưng cũng với những ai sắn sàng trở lai với Ngài.

Không phải Chúa Giê-xu đổ huyệt ra để xoa dịu cơn thạnh nộ của Thượng Đế và ngân cản sư trừng phạt của Thượng Đế. Trái lại, chính Thượng Đế đầ sai Chúa Giê-xu đăng mình làm của lễ chuộc tội, và như vậy đã chứng tổ tính yêu thượng của Ngài đối với nhân loại. Tính yêu thượng trong thánh tàm của Chúa. Giê-xu đã thấng hơn điều ác và tội lỗi.

Chúa Giê-xu muốn các môn đô kết hiệp với Ngài trong sư hi sinh mang sống Ngài Vì vậy, Thánh Ma-thi-o xác nhận. "Chúa Giê-xu cảm bánh, cầu nguyên cảm tạ, bẻ ra và trao cho món đệ rồi phán." Hậy nhân lấy và án. Đây là thân thể Ta." Rỗi Ngài cảm chén, tạ on, trao cho các môn đệ và phán." Hết thậy các con hây uống di. Vì đây là huyệt Ta, huyệt của giao ước đổ ra cho nhiều người được tha tối." (Ma-thi-o 26-26-28)

Theo lễ tục, mỗi người Do thái ân một miếng thịt chiến con đã đẳng làm của lễ thiếu cho Thượng Đệ trong Đện thờ. Của lễ dặng lên

Thượng Đế nuôi dướng họ và ràng buộc họ với Thương Đế. Lễ Tiệc Thánh đã trở nên một lễ tục tư nhiên của người Do-thái với ý nghiả sâu xa, vì Chùa Giê-xu chịu chết đã mở con đường dẫn đến sự sống đời đời và hòa thuận lại với Thương Đế. Chúa Giệ-xu truyền mệnh lệnh này cho các môn để:" Đây là thân thể Ta được ban phát ra vì các con. Hãy làm điều này để nhó đến Ta (Lu-ca 22:19). Vè sau, tất cả những người theo Chùa giữ lẻ tiệc thánh này để thông công với Ngài là Đặng Cưu chuộc đã giải phóng họ khỏi cuộc đời tối lối. Bởi sự chết hi sinh một lần đủ cả của Ngài, Chùa ban sự tha tối cho Cơ-đốc nhân mối khi họ vập ngã. Hơn thế nữa, tín nhân trung tín với Chùa Giế-xu được Ngài giup đỡ, ở cùng họ mỗi ngày cho đến tân thể.



Chủ thích: Đây là "con đường câu thay" ở Giệ-ru-sa-lem ,mà Chùa Giệ-xu đã đi để đến chổ ăn lễ Vượt qua trong cân nhà kế cần vườn Ghết-sè-ma-né.



lành thu hong, Chua che xu và các môn áệ at lên nưi O-li-ve. Chúa thổ lộ:" Các con sẽ lìa bó ta như Thánh Kinh dã viết: Ta sẽ đánh người chân, thì bầy chiện tan tác. Nhưng sau khi sống lại, ta sẽ qua xử Ga-li-lệ trước để gặp các con." Phi-e-ro thua: "Con sẽ chẳng xa Thầy, dù mọi người bỏ chay." Chúa Giễ-xu đáp: "Ta quá quyết:ngay đềm nay, trước khi gà gáy lần thú hai, con sẽ chối ta ba lần." Nhưng Phi-e-ro cam kết: "Con thà chết chứ không chối Thầy đầu" Các môn đệ khác cũng đều quá quyết như vậy. Chúa Giễ-xu và các môn đệ vào vườn Ghết-sẽ-ma-nẽ. Ngài báo họ: "Các con ngồi đây, dọi ta di cầu nguyện." Chúa chỉ đem theo Phi-e-ro, Gia-co và Giảng theo Ngài. Từ lúc đó, Ngài cám thấy hoang mang, sầu não vô cùng. Ngài báo: "Linh hồn ta buồn rầu tột độ....

Chúa Giê-xu đi sâu vào vườn, có 3 môn đệ đi theo ...









Chúa Giệ-xu trở lại tìm sự ủng hộ của 3 môn đệ thân cận nhất... Nhưng...





....Các cor ở đây thức canh." Chúa di một quãng, rồi quỳ sấp dưới đất, cầu xin cho giờ phút khủng khiếp đừng đến với Ngài nếu có thể được. Ngài cầu nguyên: "Thưa Cha, Cha có thể làm được mọi việc, xin cho Con khỏi uống chên này, nhung xin theo ý Cha, chú không theo ý Con." Khi trở lại, Chúa thấy ba môn đệ đang ngủ gục. Ngài gọi: "Si-môn, con ngủ sao? Con không thức3được một giờ sao? Phải tinh thức và cầu nguyện để khỏi sa vào vòng cám đỗ. vì tâm linh thật muốn, nhưng thể xác yếu đuổi. Chúa lại đi, cầu xin nhu lần trước. Lẫn này quay lại, Chúa thấy các môn đệ vấn ngủ, mắt nhẩm nghiên, không đối đáp gì được. Trở lại lần thứ ba, Chúa báo họ: Bây giờ các con vẫn còn ngủ sao? Dù rồi. Đã đến lúc ta bị phán nộp vào tay bon gian ác. Đứng đây, đi với ta. Này, kẻ phán ta đã tời."















90

con sẽ chối ta ba lần." Ông liền thốn thức khóc.







Giang 18:28-19:16

Người Do-thái giải Chúa Giê-xu đến dinh tổng trấn La-mã vào lúc sáng tinh sương, nhưng họ không vào dinh để khỏi bị ô uế và được ăn lễ Vượt qua. Vì thể tổng trấn Phi-lất phải ra sân hỏi:" Các anh tổ cáo người này về tội gì?" Họ đáp: "Nếu nó không phải là người gian ác, chúng tỏi đầu dám giải lên tổng trấn." Tổng trấn bảo:" Các anh cứ đem xử theo luật các anh." Người Do-thái thưa:" chúng tôi không có phép xử tử ai, yêu cầu tổng trấn xử nó." Diều này ứng nghiệm lời Chúa Giê-xu bảo trước Ngài phải chết cách thế nào. Tổng trấn Phi-lát trở vào dinh hỏi Chúa: "Anh có phái là vua dân Do-thái không?" Chúa Giê-xu hỏi lại: "Ông dùng chữ "vua" theo nghiã thông thường hay theo nghiã "Chúa Cứu Thế" của người Do-thái?" Phi-lát xẩng giọng: "Ta có phải là người Do-thái dâu? Chính đồng bào anh và cá thầy trưởng tế bắt anh giải lên cho ta xử. Anh làm gì mà họ muốn giết anh?" Chúa Giê-xu dấp: "Tôi không phải là vua môt nước trần gian. Nếu thế, các môn đệ tòi đã chiến dấu, không cho người Do-thái bắt tôi. Nhưng nước của tôi không thuộc thế giới này,"













"Theo luật của chúng tôi, nó phải bị xử tử, vì nó xung là con Thương Đế." Phi-lát nghe lời đó càng thêm sợ hải. Ông đem Chúa vào dinh căn dăn: "Anh từ đầu đến?" Nhưng Chúa Giệ-xu không đấp một lời. Phi-lất lại hỏi: "Sao anh không trả lời? Anh không biết ta có quyền tha anh, cũng có quyền đóng định anh sao? " Chúa Giệ-xu đáp: "Nếu Thương Đế không cho, ông chẳng có quyền gì trên tôi. Nghe Chúa giải đáp, Phi-lát tìm cách phóng thích Ngài, nhưng người Do-thái dọa:"Nếu tha nó, tổng trấn không trung thành với Hoàng để, vì nó phần bội Hoàng để, tu xung là vua!". Hôm ấy nhằm ngày chuẩn bị lễ Vượt qua. Phi-lát bảo người Do-thái: "Đây vua của các anh." Họ kêu gào: "Giết nó di! Giết nó di! Đóng định nó vào cây thập tự di!" Phi-lát hỏi: "Không lẽ ta đem đóng định vua của các anh sao? "Các thầy trưởng tế đáp: "Ngoài Hoàng để La-mã, chúng tôi không có vua nào khác!" Phi-lát liên giao Chúa cho người Do-thái đóng định trên cây thập tư. Họ bắt Ngài giải đi...

































Giảng 19:39-42 Ni-cô-đem là người đã hầu chuyện với Chúa ban đềm cũng đem đến một trắm cản nhựa thơm trộn trằm hương. Hai ông dùng hương liệu và vài gai mịn tấm liệm thì hài Chúa, theo tục lệ Do-thái. Tại chổ Chúa chịu đóng đinh, có một khu vườn và một ngôi mộ mới đào. Vì sắp đến ngày lễ, ngôi mộ này cũng gần nên họ an táng Chúa tại dây.

Cơn Thống Hối Của Chúa Giệ-xu tại Vườn Ghệt-Sệ-Ma-Nệ

Chùa Gié-xu, trong thân thể loài người, Ngài cũng như mọi người khác. Tuy nhiên, Ngài cũng là Con Thượng Đế. Như mọi người khác, Ngài cũng ở trong tính trạng cực kỳ căng thắng. Ngài không đóng kich Cảnh trạng trong vười Ghết-sẽ-ma-nế là một biển cổ lịch sử. Chắng ai có thể bịa chuyện Chúa Giế-xu thống khổ khi đổi diện từ thần. Việc này đã được ba chủng nhân thuất lài.

Chúa Giệ-xu đã đốc đổ lịnh hòn trong cơn chiến đầu cậu nguyên, một cơn chiến đấu kinh khiếp toàn thân Ngài toát ra mô hỗi như giợt màu rơi xuống đất. Nhân Tử (Chúa giệ-xu) cũng là Con Thương Đế, đã đôi diễn và cẩm nhân duoc dieu ác dây bí ẩn trong thực tại không đo lường được của nó Ngài thấy lịch sử thế giới diễn qua trước mặt Ngại với tắt cả tổi ác, với các cuộc chiến tranh và với mọi nối đau khổ Sách Phúc Âm Giang kể rằng Chúa Giệ-xu đã câu nguyên cùng Cha Ngài và mở miệng gọi "A-ba" là Cha Cho đến lúc này, chẳng có người Do-thải nào dâm thưa với Thương Để như vây Tuy nhiên, Chúa Giệ-xu có một mội quan hệ rất đặc biết với Thiên Phụ Ngại (Mác 14 36)

Sách Phúc Âm có nói đén một thiến thần từ trời hiện đến thêm sức cho Chùa Giế-xu. Như vậy, chúng tạ thấy rằng Thưng Để đã ở bên cạnh Con Ngài trong cơn thứ thách hét sức nặng nẽ. (Lu-ca 22 43).

Phi-e-ro Chối Chúa

Việc này rất xác thực được chép ti mi trong bốn sách Phúc âm. Chúng tạ to tiết việc này với tất cá chi tiết vi nó được chính Phi-e-ro kế lại. Bài học chúng ta học được ở đây là đưng quá tự phụ. Sự thất lạ một ngày kia, mỗt người chúng tạ cũng sẽ có có thể chối Chúa vi chúng ta thấy Ngài không cón để chíu đối với các sự ham muốn của chúng tạ.

Nhưng Phi-e-ro đã khôc về tội chối Chùa và Ngài đã tha tội ông. Ngài chẳng những không cán giản ông nhưng đã giao cho ông một chức vụ hét sức quan trong là chân bãy chiến Ngài.

Chúa Giê-xu Trước Hội Đồng Công Luận

Hội đông công luận tối cao là cơ quan tư pháp và hành pháp cao nhất của người Do-thái, gồm có 71 thành viên đứng đầu là Thây tế lễ thương phẩm đương niên. Mọi vì pham các luất lệ tôn giáo được Hội đồng tối cao coi là trong tối; để đăng bị ản tử hình.

Nước Do-thái bị La-mâ chiếm dóng. Tuy nhiên, thống đốc do Hoàng để Sê-sa bổ nhiệm đã cho phép người Do-thài co quyền quản lý công việc nội bổ của họ. Quyệt định sau cung về bản án từ hình đánh cho viên thống đốc. Quyền thì hành bản án từ hình cũng ở trong tay người La-mã

Chua Giệ-xu bị kết án từ hình bởi

vì Ngài tư xung là Con Thương Đế. Thực ra, chẳng có quan án nào có thể hiểu được Chua Giế-xu là Con Thượng Đế như cách Cơ đốc nhàn hiểu ngày nay. Vì Ba Ngọi Thượng Đế là Đức Cha, Đực Con và Đực Thánh Linh (Ma-thi-ơ 28 19). Ngạy cá các sử độ cũng chỉ hiểu điệu này đây đú sau khi Chùa Giế-xu phực sanh. Vì lệ đó, các nhà câm quyện tội cao của dân Đo-thài đã mươn "giết Thượng Đế' bằng cách kết án tử hình Chua Giế-xu.

Trước tòa ân Tới cao, Chúa Giệ-xu xưng minh là "Con Thương Đế" thi cũng đề hiểu đối với các thành viên Hội đồng này. Họ biết tổ các sư hiện thấy của tiên tri Đani-ên. Tiền tri này đã tuyên bộ rằng Vương quốc của những kê được chọn vào thời đãi Đảng Mề-sĩ do "Nhân Tử" câm đầu chố không phải do những kế độc tài, tham quyền khát mâu. Trong sự hiện thấy. Đa-ni-ên đã trong thấy Ngai được cát lên tới Thượng Đế trong "đâm mày troi."

Đối với các quan án, rõ ràng Chua Giê xu không những xung Ngài là Đáng Mê-si nhưng cũng tuyên bố rằng Ngài gốc gác và ngôi vị dên từ Thiên thương. Trước mắt họ, dố là một sự si nhực đồ với Thượng Đê, một sự pham thương nàng nê nhất. Là những lành đạo tôn giáo không có thẩm quyền, với dau ốc thiểu cói mô, kiểu ngao và giả hình, phân đồng họ đã không tin đên sự mạng của Chua Giê-xu, mặc du Ngài đã trung bằng có cho họ thấy.

Thầy Tế lễ Thương phẩm Cai-phe đá xe ao ngoài của mình để bày tổ sư phẩn nỗ. Độ là phản ứng thống thượng đối với sư pham thương. Bản án được mọi người đồng y ngay là tử hình. Họ la lên "Đồng định hần trên cây thập tư!"

Giu-Đa

Giu-da, một trong các môn đệ Chùa Giệ-xu, đã tư ý làm công cụ cho ma quý. Tuy nhiện, cũng không thể lên án hần mà không cân để đặt. Đúng là hần tham tiên. Nhưng 30 miếng bạc chỉ là số tiên tương trưng không xứng đầng chứt nào với giả của "tiên màu" đánh cho một nhân vật như Chua Giệ-xu. Cô lệ Giu-đa hy vong tim được nguồi húng cách mạng trong Chúa Giệ-xu, vì hần cũng mọ ước một Đảng Mê-si chính trị có thể trực xuất quân đội chiếm động La-mã. Hần theo Chùa Giệ-xu chí vì tham vọng. Nhưng

Giu-đa sóm nhân biệt mình đã tính sai Nước Trời mà Chủa Giê-xu loạn bào với chương trình yệu thương cứu chuộc nhân loại không ân khôp với kế hoạch chính trị của Giu-đa Hấn theo Chúa Giê-xu nhưng không được các lành tư trong nước súng ai Cho nên hấn quyết định phân Chúa Giệ-xu để lây lại cảm tính của những kế đời lập, vì họ đã bào hấn rằng hán có thể giúp ích nhiệu cho đán tộc mình nêu hắn nóp Giệ-xu cho họ.

Giu-đa không mọng chò Chúa Giệ xu bị kết ấn. Đĩ nhiên, hắn phân nó vệ quyết định của tòa ân và ném trá lại tiện thường trước mặt bọn người giá hình đã giao việc phân Chúa cho hấn. Chi Thượng Đế có thể phân xét Giu-đa, và hành đóng của hán sả làm ưng nghiệm lời tiên tri về Chùa Giế-xu. Khi Chùa Giế-xu loạn bảo sự phận bởi của Giu-đa tại lễ Tiệc thánh, thi các môn để đã làn luợt hỏi Chua." Thựa Thây, có phải tôi không?" Điều này có nghĩa là chẳng ai trong bon họ thực sự biết chắc. Và cách xứ sự của họ khi Chua Giế-xu bị bất và bị đông định thát đáng trách. Lông người lầm khi thị phận bởi họac trung thánh.

Trước Tòa An Của Thống Đốc La-Mã Phi-Lát

Trong thời gian xử án Chúa Gié-xu, xứ Giu-đa và thủ đô Giê-ru-salem bị quản đội La-mã chiếm động Viên thống đốc lục đó là Bôn-xơ Phi-lát Ông là người hèn yếu nhưng ngoạn có, bất lực nhưng cao ngạo Ông đạng ở trong một chức vụ khó khân. Một mặt ong phải chế ngư bon Xê-lốt là những chiến sĩ, những kẻ kháng chiến và khủng bố không chiu mạng ách La-mã Ho đã gây ra xáo động và âm sát nhiều người Mat khác, ong phải bảo về Do-thái trong giới cảm quyền là những kẻ ngắm ngắm mưu đó, những lái buôn khôn lanh có ảnh hưởng trên cả những giới thân cần triều dinh La-má

Theo quan điểm hoàn toàn pháp lý, mặc dù Phi-lật có trách nhiệm về cái chết của Chùa Giê-xu, ông tạ cũng chưa phái là kế có tội thực sự Khi ông nghe tin Chùa Giê-xu bị bất thì đã qua trể để ông có thể can thiệp giúp Chùa. Không phái Phi-lật đã kếu giao." Hấy đóng định hấn trên cây thấp tư!" mà là nhóm người phiến đồng gây rõi và những tay sai được Tòa công luận tối cao trá tiên. Họ đã thòa thuận với nhau để tìm cách tha một người trong bọn họ là Ba-na-ba, kế câm đầu một bàng đầng

Tuy nhiên, phân lới tội ác đã chất trên đầu bơn người châu quanh các thấy tế lễ và Cai-phe. Ho là những người mà lông tự mân và tư lợi. đã bị Chúa Giế-xu dụng chạm. Ho cũng là những thây thông giáo Pha-ri-si đã bị Chúa Giế-xu vach rô những điều ho day đã ra ngoài y chỉ của. Thương Đế. Trong lịch sử dân Do-thái, điệu bát hanh lớn nhất là trong thơi Chúa Giế-xu họ là những lãnh tụ bất xưng.

Về van đề này, chung ta cân nhỏ lại loi câu nguyên của Chúa Giế xụ cho bon ho khi Ngài bì treo trên gố " Lay Cha, xin Cha tha cho ho, vì họ không biết ho làm gi!" Hơn thế nữa, một Co-đốc nhân không thể tìm được một sự biện hỏ máo trong vi an Chúa Giế xụ, bởi vì họ biết rằng rút cuộc, chính sự pham tôi của họ cũng với tối lỗi của họ, là nguyên do của sự đau khổ và sự chết của Chúa Giế-xu.

Chúa Giê-xu Chết Trên Cây Thập Tự Tại Đời Sọ

Rời thành Giế-ru-sa-lem qua cổng phía Bắc, người ta đến đôi Gồ-gồ-tha (Đời So). Đô là nơi hành quyết. Kể từ tối bị trời lại hoặc bị định động xuyên cườm tay định vào khúc gố mà họ phải vác Khúc gổ này được kéo lên tới đầu một tru cao 3 met và đóng chất vào đó với than thể tội nhan treo lên. Có miếng gổ được động định vào trụ để độ thân tối nhân và đối khi hai bản chân chồng lên nhau cũng bị định đồng vào mành gố Người bị đồng định chết trong vòng vài giờ hay sau một ngày hấp hỗi. Một tăm bảng gố với hàng chứ cho biết lý đo kết án được gắn vào tru, phía trên đầu phạm nhân. Kinh thánh cho biết có một tàm bảng như vậy gần trên đầu cây thập tư của Chúa Giệ-xu với hàng chữ việt bằng ba thứ tiếng Hy-lạp, Hê-bơ-rơ và La-tinh." Đây là Vua dân Do-thái "

Bốn sách Phúc Ẩm cũng ghi chép lời của Chúa Giê-xu trên cây thấp tư " Chúa tôi ơi! Chúa tôi ơi! Sao Ngài lĩa bó tôi?" Lời nây cho thấy Chúa Giê-



xu đã cảm thay hoàn toàn bị bố rơi trước cái chết. Nhưng lời kêu thương đau, hấp hội đó không phải là tiếng kêu tuyết vọng, bởi vi Ngài biết rằng Thượng Để không bố rơi Ngài Lời kêu thương trên đây duoc chép trong Thi-thiên 22 là một lời câu nguyên mà người Do-thái ngoạn đạo thường dọc thuộc lòng mối khi gặp sư bắt bỏ để dặng lên Chúa mối đau khố của mình. Tuy nhiên, Thi-thiên nây cũng là lợi tiên trị về sư đồng định Chùa Giệ-xu và chấm dứt bằng một lời bày tổ đức tin vào sư đắc tháng của Thượng Đẻ. Qua lới kếu thương , Chúa Giệ-xu một lần nữa đã lưu ý những người xung quanh đến sự hoàn thành kế hoạch cứu rồi của Thượng Đẻ Chúa Giệ-xu đã chết trên cây thấp tự.

Dĩ nhiên, tại Gô-gô-tha chúng ta thực sự được giải phòng nhỏ Chúa Giê-xu đá chết vì tội lỗi chúng ta. Nhân loại cần chú khỏi tình trạng tuyệt vọng. Chúa đã trá một gia để cứu chúng ta khỏi lầm nô lệ tội lỗi.

Thượng Đế là Đấng giải phóng. Ngài muốn cho mỗi một người biệt rằng Ngài đã giữ một vai trò quyết định trong các sự việc này.

Lễ Vượt qua đầu tiên vào thời Môi-se chỉ về sự giải phóng toàn dân tốc Do-thài khỏi sóng trong cảnh nô lệ, mất hệt quyền định đoạt tương lại mình Ngày nay, Thượng Để luôn muốn mọi dân tốc cũng như mọi cá nhân được tự do hàu việc Ngài. Trong những ngày dân Do-thai bị bắt làm phu tù, vua Pha-ra-ôn của Ai-cập đã buộc phải tha dân nây ra di cốt để hàu việc Thượng Đế.

Lễ Vượt qua thứ hai của Chúa Giệ-xu đã diện ra trên đội Gồ-gồ-tha Bổi sự chết và sống lai của Ngâi, Chúa đã giải phóng nhận loại khỏi cảnh nỗ lễ cho tội lỗi và sự chết.

Tội lỗi và sự chết là đầu hiệu về sự xa cách Thượng Đế. Chi có Đảng Christ, Con Thượng Đế. Mội có thể đối đầu với tội ác trong vực thẩm đen tối và Ngài có thể đánh tạn mọi quyển lực tội ác Sa-lạn, hiện thán của quyển lực tội ác, đã bị đạnh bại

Chua Giê-xu đác tháng đã diệt tới ác, cưu chúng ta khởi vở số tới lối, khởi cuốc sống vớ nghĩa và đưa chúng ta đến gián Thương Để hơn. Đố là y nghĩa của sư "cưu rởi." Sự cứu rởi đã tạo nên những "cơn người mới" mà Chúa Giệ-xu là người thứ nhất. Ai kết hiệp với Ngại thì thuộc về nhận loại mởi này. Thể giới còn ở trong thắm cánh là vi sự đác thắng của Đăng Christ không có tặc đưng gì trên những kẻ không chịu tin. Thương Đế tôn trong sự tự dọ quyết định của chúng tạ

Tác giá sách Phúc âm đã làm sáng tổ rằng biến có trên đơi Gô-qó-tha có tâm quan trong rộng lớn và ảnh hưởng đến thế giới vật chất này. "Mặt trởi ngưng sáng đất rùng động và đá nút ra..." Chung ta nhận biệt các hiện tượng nây lá việc Thượng Để làm.

Thánh Ma-thi-ơ và Thánh Mác đã ghi lại lời viện đội trưởng La-mã giám sát việc hành quyết Chùa Giễ-xu. Đi nhiên viện đội trưởng không thể hiểu biệt hết ý nghĩa của việc mình đã chứng giám vì ông là người ngoại giáo. "Người Giế-xu nàythát là Con Thương Đế!" Tuy nhiên, kế từ khi Chùa Giê-xu phục sinh thì các Co-đốc nhân đều hiểu được họ luôn luôn nói về điệu đã xảy ra. Chùa Giê-xu là Con Thượng Đế.

Ngôi Mô Thánh Tại Giễ-ru-sa-lem

Có hai người chòn cất Chúa G iê-xu sau khi Ngài chết. Đô là Ni-cô-đem, người Pha-ri-si làm tháy giáo luất vào một môn đệ kin giáu của Chúa tên là Giô-sép, người A-ri-ma-thẻ, có thể lực ở Giê-ru-salem và có lỏng tôn kinh Chúa.

Giố-sep người A-ri-ma-thê đã làm một ngôi mô duc trong văng đã bên đội Gỗ-gỗ-tha. Cổ một tắng đã tọ chân của ngôi mô chưa chòn ai mà nay được làm nơi táng xác Chúa Giể-xu. Nhiều thế kỳ sau, nhiều dân tộc đã tranh nhau chiếm hữu ngôi mộ danh tiếng nhất thế giới này. Vào năm 320 S.C., Hoàng đế La-mã Constantine cho xây một nhà thỏ lon tại chổ nây, nhưng sau dô nó đã bị người Ba-tự hữy phá, ngày nay, chi côn lại câi nền. Mặc dù khách hành hương từ nhiều nước đã đến viêng nơi này, nhưng việc quan trong cho mỗi cá nhân chẳng phải đã thấy hay không thấy ngội

mộ, nhưng là có tin Chúa Giẻ-xu là Đẳng đã sống lại từ phần mô

Sư phục sinh của Chùa Giệ-xu là một sư kiện thiếng liêng vượt quá trí hiểu biệt chúng ta. Đã xây ra mà không có chưng nhân nào thấy tận mất. Dâu vấy, do là một sư kiện hoàn toàn có thực trong lịch sử nhân loại, dã gây một ăn tượng sâu xa và làu dài, dòi dọi, bắt tân.

Sách Phúc Ẩm Ma-thi-ơ (28.2-4) chí nói dên việc xây ra trước và sau sự phục sinh, ây là có một thiên thân sáng chói của Thương Đê đến làn táng đá khỏi của mộ. Các linh canh mộ "hoáng sợ, run rấy và trở nên như người chết". Họ không thể cẩm giữ. Chúa Giế-xu trong mộ. Họ dai điện những kẻ thủ của Chúa, những kẻ vớ tín, những kẻ đá chết phân tâm linh, bởi vì họ chối bổ sự sống và thân xác của Chúa Giễ-xu phục sinh.











Anh không thể ăn cấp cái xác cách dó. Anh có thể lấy cái xác có vài liệm cón quấn hay không có vài liệm. Nhưng sau dó anh chất vài thành một đồng... Thật khỏ hiểu quá... Tổi tư hỏi

Giang 20:1-18

Sáng Chúa nhật, lúc trời còn mò mò, Ma-ri Mặc-lan đến viếng mộ Chúa, thất táng đá lấp cuá mộ đã lấn qua một bên, có chay tim Si-môn Phi-e-ro và môn đệ Chúa yêu, báo tin: "Người ta đã dời thi hài Chúa khỏi mộ, không biết để tại đầu in: "Phi-e-ro và môn đệ kia liên chạy đến mộ. Môn đệ kia chạy nhanh hơn, đến mô trước, cúi xuống nhìn vào mộ, thấy vài liệm nhưng không dám vào. Si-môn Phi-e-ro đến sau, bước vào trong mộ, thấy vài liệm còn đó, tấm khắn trùm đầu thì cuốn lại để một bên, không nằm chung với vài liệm. Môn đệ kia cũng theo vào quan sát và tin Ma-ri nói dúng. Vì đến lúc ấy, các môn đệ chưa hiểu lời Thánh kinh nói Chúa sẽ sống lại. Hai môn đệ trở về nhà, nhưng Ma-ri dúng bên ngôi mộ mà khóc. Nước mất đầm đìa, cô cúi xuống nhìn trong mộ, thấy hai thiên sứ mặc do trắng, một vị ngời dàng dầu, một vị ngời dàng chân noi Chúa Giê-xu dã nằm. Hai thiên sứ hỏi: "Tai sao cô khóc?"



























Chúa Giễ-xu Phục Sanh Có Ý Nghĩa Gi?

Các sử độ và tín hữu đầutiển đã biết chắc và cũng có bằng chứng rằng Chúa Giê-xu không còn ở trong cối chết nhưng đã bước vào một đời sống mới và kể từ đó Ngài đứng trước sư hiện diện của Thương Đế. Thân xác Ngài được Thương Đế tái dựng nên mới nhưng vẫn thần của Chúa Giệ-xu bị đóng định. Tuy vây, Chúa Giê-xu trong đời sống mới, không còn ở dưới định luật không gian và thời gian áp dụng dưới trần thể Ngài không cần mở cửa để có thể rời phần mô hay bước vào một căn phòng. Ngài có thể hiện diện (dù không thấy) trong đời sống mỗi người chúng ta và có thể truyền đạt sức sống Ngài cho chúng ta mãi mãi

Khi Chùa Giê-xu đác thắng tử thân thì điều này cũng có nghĩa là sự sống cứ tiếp tực sau khi qua đời. Ai két hiệp với Chùa Giê-xu trong đức tin và văng phục thì không chết luôn. Chùa Giê-xu đã "sống lai đầu tiên" và các tín nhân chia xé sự sống Ngài trong thế giới sau khi chết. Họ cũng sẽ sống lai, chẳng phải với thân xác hiện có là thân xác trở về bui đất, nhưng với một thân xác môi để sống mài mãi

Chùa Giệ-xu chẳng phải là một người được hỗi sinh như La-xa-rơ để sống một số năm trên đất rồi chết. Không! Chúa Giệ-xu không còn chết nữa từ khi Ngài bước vào sư sống mới, hiện hữu mới Chúng ta không thể nào có một ý niệm thích đáng vẽ sự sống mới này vì nó có kích thước, tầm vóc của Vương quốc Thương Đế. Nhân lời mời bước vào sư sống mới nây, chúng ta không cần biết rô các chi tiết, nhưng chỉ còn cần nắm được sư nghiệm trọng của sự chết và của sự phán xét cuối cũng sau khi chết, cũng như cần biết rõ rằng chết không phải là hết, nhưng có "sư chết lần thủ hai" là sư chết vĩnh viễn (Khải huyền 21).

Những Cuộc Gặp Gỡ Với Chúa Giễ-xu Sau Khi Ngài Phục Sinh

Việc khám phá ngôi mộ trống tư nó không phải là bằng có duy nhất về sự phục sinh, nhưng rất quan trong. Sử dô Phi-e-ro nó rằng thần thể Chúa Giễ-xu không rữa nất trong mô. (Công vự 2-29-32)

Sử đô Phạo lò đã nói với các Cơđốc nhân đầu tiên rằng." Nếu Chùa Cứu Thế đã không sống lại, lời giáng dạy của chúng tội vô ích, và đức tin anh em mất nên táng." (I Cồ-rinh-16 15:14). Di nhiên.

iàm mọt Co-đốc-nhan có nghĩa ia tin Đầng Christ đã sống lại. Thánh Phao-lô đã việt thu Cô-rinh-tổ nậy trong đó ông nói đến các cuốc gặp gỡ với Chùa Giệ-xu phục sinh và kế rằng hơn 500 người chứng kiến, phân đồng họ còn sống vào thời đó và có thể xác nhân lời nói của Phao-lô là đáng tin.

Ngày nay, nhiều người khó tin chuyên Chùa Giế-xu phục sinh vì thấy việc xây ra trái với khoa học và kinh righiệm. Các môn để Chùa Giế-xu cũng đá gặp sư khó khán riậy. Các sách Phúc Ấn (Lu-ca 24.11-14...) đã nơi đến các sự righi ngỏ của họ và e rằng giác quan họ đã lựa.

gạt họ. Cho nên, Tr-ô-ma đã nằng nặc đối sở các việt thương trên thần thể Chua Giệ-xu.

Hai mươi thế kỷ qua, người tạ đã nhiều lân thủ cất nghĩa các sư kiện về sự sống lại của Chúa Giệ-xu cân cư trên "thực tai" duy xất. Chẳng hạn theo họ thì lội tuyện bố "Chúa Giệ-xu sắ phục sinh" không có nghĩa là Ngài đã chết rởi sống lại và người ta đã tróng thấy Ngài trong thân xác phẩm trận, nhưng chi có nghĩa là Ngài vận côn sống trong kỳ ực của các môn để minh và tiếp tục lý tường cũng sự điệp Ngài đã liệp tục thay đổi tâm hôn và đội sống của thế nhân!

Quan điểm này trái ngược với lòi chúng của các sách Phúc Âm và làm cho các tác giả bị xem là những kẻ nói đổi bịa chuyển. Ngày nay có hàng triệu Cơ-đốc nhân khấp thế giới, họ đã không đặt đức tin nơi Chủa Giễ-xu nêu Ngài chỉ là một danh nhân nào đó trong lịch sử. Họ sẽ ngạc nhiên lấm về Ngài nhưng họ sẽ không yếu mên Ngài đến nổi họ sắn sàng hy sinh mang sống họ vì Ngài. Chúng ta chỉ có thể yếu mên một người sống thực sư. Trong đực tin Cơ-đốc, trước hết không phải là vấn đề giảng day, nhưng là vấn đề Chùa Giễ-xu là Đẩng

Trong bốn sách Phúc Âm có chép về hài cuốc gặp gở với Chua Giế-xu phục sinh, nhấn mạnh sự kiện đã trồng thấy Ngài sống lại sau khi chết. Di nhiên, chúng tạ phải chứng minh rằng Ngài không phải là bóng mại. Ngài hiện ra với thân xác quen thước, cho phép sở Ngài, nói chuyện, ân uống và đi dừng. Thân xác Ngài không còn lệ thước định luất không gian và thời gian, nhưng có thể lệ thước nêu. Ngài muốn. Tuy nhiên. Chừa Giế xu cũng mướn người tạ nhân biệt rằng Ngài thuốc về một the giói khác. Ngài đã thoạt biển dụ cứa khôa thạn Ngài

Sau khi chiến thắng từ thắn, Chùa Giế-xu được tồn cao, cai trị cả thể gian. Trong cuọc gặp gơ vợi các môn để tại Ga-li-lé, Chùa đá phán về Ngài như sau." Tất cả quyền bình trên troi, dưới đất đã giao cho Ta." (Ma-lhi-i 28:18)

Chùa Giệ-xu phục sinh không những chỉ là một người bạn cúng bàn quen thuộc nhưng cũng là Chúa và Thượng Đế, Đăng cai trị cả thể gian và tương lại nhận loại

Cuộc Gặp Gỡ Giữa Chúa Giê-Xu Và Ma-ri Ma-đơ-len

Người là không nhìn ra
Chúa Giế-xu phục sinh ngạy Dâu vậy,
một lời Ngài phân cũng Ma-ri hay một
cử chỉ như bệ bánh trước hại môn để ở
Em-ma-ut, là nhằm khiến lịo đát lỏng tin
nơi Ngài và nhận biệt Ngại là dung Giệxu ở Na-xa-rét đã sống tại Chúa Giệxu không ép buốc ai tin Ngài. Mỗi người có quyền tư do tin hay không tin. Đùng vào lúc Ma-ri gặp Chúa Giệ-xu thị bà muốn ôm lậy Ngặt, không cho Ngài di Bà muốn Chúa ở lại với các mòn để như Ngài đá làm trước kia. Chúa Giế- xu day bà hậy nhin su vật cách khác nhau. Kế từ đó, ho không còn thấy Ngài hay số Ngài được núa, không còn nói chuyện với Ngài hay hôn chân Ngài được nữa. Tuy nhiên, Chùa Giế-xu sã dựng giữa bọn họ. Ngài lướn lướn ở với họ và với chúng ta. Sự hiện điện của Ngài trước sau có khác nhưng là một thực hữu. Cuốc gặp gó nậy đã day chúng tạ diệu đỳ

Cuộc Gặp Gơ Với Các Môn Đệ Tại Em-ma-út

Ro ràng bài ký thuật cho chúng ta biết Thánh Lu-ca đã tham dư cuốc họp của các nhóm Cơ-đốc-nhân đầu tiên Trong đợt đầu của các cuộc nhóm họp nây, họ đã hiểu Chúa Giệ-xu sáu xa hơn Trên đường về Em-ma-út, Chúa Giệ-xu đã giải nghĩa cho hai môn để các lời tiên tri trong Kinh thánh Cưu Ước nói về Đảng Mě-si. Chung ta ngày nay cũng có thể hiểu được Ngài qua Kinh thánh Cưu Ước Tuy vậy, biết Ngài chưa dú, chung tạ phải gặp Ngài cách riệng tư. Khi các môn để được để cao và lòng họ cảm động sâu xa do doc lời Kinh thánh, thì Chua Giệ-xu bệ bánh và dùng búa với họ. Và đó là cách các nhóm tín hữu đầu tiên đã làm trong các buổi lễ tôn giáo như trong buổi lễ bệ bánh. Lời phân của Chúa Giệ-xu vệ bánh và nước nho được lặp lại như chúng tạ thường làm ngày nay tại lễ tiệc thánh Khi chung ta tin, mất chúng ta mở ra và chung ta cầm nhân sự hiện diện của Chúa Giê-xu đang dư lễ tiệc thánh với chúng ta là những tín nhân của Ngài

Bốn mươi ngày sau khi Ngài phục sinh, Chúa Giế-xu đã hiện ra cho độ 500 người xem thấy tại nhiều nơi khác nhau. Tuy nhiên, chúng ta không nên tin rằng Chua Giế-xu phục sinh đã chô đoi suốt thời gian nây rõi môi tháng thiên. Kể tư sau khi song lại, Chùa Giế-xu đã và đang sống trong nước Thượng Đế. Ngài dạng ở với Cha Ngài trên thiện đảng.

Cuối sách Phúc Âm, Thánh Lu-ca đã ký thuật một cuộc gặp gỡ nữa giữa Chua Giế-xu và các môn để trên riui Ó-liu gần Giệ-ru-sa-lem (Lu-ca 24 50-53) "Đang khi ban phước. Ngài từ giả họ lên trời!" Đó là điều được chép về sư thăng thiên của Chùa Giệ-xu. Chúng ta dùng nghỉ rằng Chùa Giê-xu bay vào không gian như một phi hành gia. Trong bài ky thuật thứ hai có chép trong sách Côngvu như sau." Có một đám mây tiệp trước Ngài khuyất đi, không thấy riữa." Hai thiên thân liên cho các sư độ còn dạng đứng độ biết rằng " Giệ-xu này đã được cất lên trời khởi giữa các ngươi cũng sẽ trở lại như cách các ngươi đã thấy Ngài lên trời vậy

Cuối bài kỳ thuật của mình, Thánh Ma-thi-ơ thấy cặn chi rõ rặng sự Chua tư giá các sự đó thực ra không có nghĩa là Ngài lia bố họ. Chùa Giệ-xư đá báo rằng. "Ta thường ở cũng các ngươi luôn cho đến tán thể. "Tin có nghĩa là nhỏ mơi điệu Chua Giệ-xư phân bảo, bắt cư trong hoặn cánh nào.

Khởi đầu sách Phục Âm của mình, Thánh Ma-thị-ơ đã ghi rằng lời hiện tri của É-sai và Chùa Giễ-xu đã được ứng nghiêm." Nãy một gái đồng trình sẽ chiu thai, sanh ra một trai và đặt tên là Em-ma-nu-ên" (É-sai 7-14), nghĩa là

"Em-ma-nu-ên":" Nghĩa Là Thượng Đế Ở Cùng Chúng Ta"

"Thượng Để ở cũng chúng ta."
"Giê-xu là Em-ma-nu-ên"
Thượng Để ở cũng chúng là qua Chúa Giệ-xu. Truyện thuật về Chúa Giệ-xu ở thế gian đã đến chố kết thúc. Các sư ở nối rằng." Ngài ở giữa chúng ta" và ho làm chứng về điệu ho đã thây và nghe Cơ-đốc nhân ngày nay cũng có thể nói "Ngài ở giữa chung ta" mặc đủ không thấy Ngài, không cẩm nhân được sự hiện diện của Ngài cho đến ngày chúng ta có thể thấy được Ngài trở lại làm vua cai trị cả thể gian



Chú thích: Mô nãy từ thời Chúa Giễ-xu cho chúng ta thấy hình ảnh chổ tấng xác Chúa. Chúng ta có thể thấy cảnh buổi sáng phục sinh, Ma-ri, me Chúa Giễ-xu và Ma-ri ma-đơ-len đến thâm mô, vì tầng dá chặn của mô đã được lân đi.





Printed in Germany